

# Klaskrant

Hardwerkende mieren

OKTOBER



jarigen van de maand



Willem en Billie-Roos

**Gefeliciteerd!**

# KRING

De film komt uit! **Floor**

23/10/2019

**Brigitte**

**Fenske**

komt die uit

**Gina**

# BUURTPALTIË

Eric

Samir

Vince

Tom

Koen  
Robin

# KALENDER

SCOUTS



Dieter

18/10/2019

DAG VAN DE

JEUGDE-

WEGING

CHIRO



Luna

Daglijn datum	Gemaakt door
Maandag 14/10/19	Nena en Edona



8:45

kring

9:10

PLANNETJE

9:35

Wiskunde

10:25

SPEELDUT





10:40

# DICTEE



11:05



11:30

# Duodozen



12:20

# ISPEELTID



13:30

# TURNEN GO!



# plattelandsklassen

Wij zijn op plattelandsklassen geweest in breugelhoeven van 7 oktober tot 9 oktober. Het was super interessant.

## BAZAAR KASTAAR

We kwamen binnen in de kleurrijke winkel Bazaar Kastaar, daar hingen allemaal kartonnen plaatjes met gekleurde flesjes op. Dan mochten we per twee<sup>2</sup> plaatjes kiezen met ~~kleur~~ flesjes er op. Niet echt kiezen want we kregen precies een restaurant kaart, maar dat was niet. Er stonden allemaal dingen op die we moesten zoeken in de kleurrijke winkel. Toen iedereen het gevonden had mochten we de trap ~~op~~ naar boven.

Daar vertelde een mevrouw ons alles over koeien . Koeien geven gemiddeld 28 l melk per dag. En <sup>1</sup> een <sup>1</sup> koe weegt ongeveer 400 kg. Een <sup>1</sup> stier weegt 1120 kg dat is heel veel. Na de uitleg mochten we super lekkere dingen koken. Zoals pannenkoeken, dat maak je met bloem, <sup>1</sup> ei, boter en melk super makkelijk en super lekker.

Soep, dat hebben we ook gemaakt. 

Daar had je voor nodig: een ui, rompoen, courgette, patatje en wortels. Er moest ook iemand roeren, dat werd goed gedaan. Luna en ik moesten touwden knippen, dat reukte ~~staf~~, Maar we hebben nog gelukkig!! Aan de andere tafel maakten ze paska tortuen. Alles was lekker, overvloedig



# KNUFFELBOORDERIJ

In de knuffelboorderij zijn veel soorten dieren. Het jongen wort naar de konijnen en de ~~super~~ cavia's. Ik vond dat ze groot waren. De meneer vertelde dat als cavia's geboren werden dat ze od haar staan en als konijnen geboren worden dat ze geen haar hebben en hun ogen plakken toe. Dat moet gek zijn om te zien!

Als een cavia niet op zijn gemak is, keert hij zijn handen nassen. Over naar het zwijn. Als het zwijn geketeld word moet het heel hard knorren (lachen). De ~~prikkelige~~ heeren van het zwijn zijn heel raar.

Over naar de schapen. De schapen zijn heel lieve dieren. Ze hebben ook heel lange hoorns, die moeten soms worden afgezoagd anders pikken ze in het vel van het schaap. **AU AU AU !!**

Over naar de geiten.

Geiten zijn beestjes die heel lawaai maken. Heel de tijd **-mei mei mei**

Deze dieren hebben hoorns ook hoorns, daar vechten ze mee. **dat moet PIJN!** Gelukkig hebben wij geen hoorns.

Er lag ook een schattig geitje alleen.

Ik vroeg "Wat is er met dat geitje?"

De meneer antwoorde: "de nagels van het geitje zijn geknipt en het is te dicht bij het vel geknipt."

# STEN-LOGEER PLEK

In het school moesten we verzamelen  
aan het begin van het pad. Toen  
iedereen er was konden we de bus om  
stappen. In de bus speelden we spelletjes  
zoals **SPENS** **NIET** !!!

Dat vind ik een heel leuk spel!  
Het kan wel altijd omkantelen, <sup>in gebouwen</sup>  
maar het was wel terug opgezet.  
Ik had ook nog andere spelletjes mee  
Die waren ook leuk. Toen zei de juf

**NOG MIN** in de bus

Yes zei ik. 30 min later. Jopie we  
zijn er!. Toen we uit de bus stapten,  
pakten we onze koffers en we konden  
naar het gebouw, dat was super **MIDI**.  
Daarna gingen we onze koffers uitladen  
in de kamer. Het was een grote kamer  
met 2 douches, 1 WC en een trap.

De trap leidde naar waar de juffen  
sliepen. Buiten was er een super  
leuke speeltuin. Er was zelfs een  
wiegende Hollander. Over naar het eten  
De eerste dag aten we bonen met  
natootje en worst. Als avond eten  
aten we spaghetti, dat was super **lekker**.

'S morgens aten we cornflakes en  
bollehammen. In de middag was het groenten-  
soep met fishsticks. Als avond eten waren het  
lekkere smoren. De volgende en laatste dag was het  
eten gratis met stoofvlees.

# PAARDRIJDE IN

Na het eten wandelden we naar de paardrijpiste. Daar deed een mevrouw de deur open voor en de piste kon men te gaan. Dan mochten we allemaal een lok gaan uit kiezen. Toen we allemaal een lok hadden, mochten we per twee gaan staan een ervaren en iemand die het nog nooit op een paard gezeten had.

De niet-ervaren mochten an het paard en de andere liep er naast. Toen we verdeeld waren, mochten we een parkoer doen. Ingeveer 6 keer. Na daarna was het wisselen, dan mochten deegene die nog niet waren geweest.

Zij mochten ook ongeveer 6 rondjes maken. Als ze waren geweest, mochten de ervaren op het paard. Jullie en Billie mochten zelfs

~~gaan!~~ Daarna mocht iedereen een 10 minuttje eten. Het was een ~~paardrijden~~.

konden we gaan eten

Y S!

Y S!



# MOESTUIN

Er was van alles in de moestuin, zoals  
peas. Ik smocht er zelfs een  
plukken. Er waren ook appels  
en nog vele meer. De peer  
vond ik het lekkerste

PLATTE-  
LANDS-  
KLASSEN



Fotoreportage: Plattelandsklassen



We zijn gaan pony-  
rijden.



En de speeltuin was  
een vliegende  
Hollander.



We hebben ook  
biggetjes vastgebonden.



We hebben een  
kookworkshop  
gedaan.

Einde!

Scott Elena