

Slimme  
vrouwen  
in de  
editie  
YOEPIE



Lorana  
Kruis!

## Leukste moment dit schooljaar

In oktober gingen we met het 6<sup>de</sup> naar de zee met de trein. Elke ochtend gingen we ontbijten. Dan gingen we in 2 groepen op stap. We gingen ook heel vaak naar het strand. Daar speelden we leuke spelletjes. 's Avonds moesten we onze pyjama aandoen. En dan konden we gaan avondeten. Daarna moest je in je kamer blijven en kon je je tanden poetsen. Een paar minuten later kwamen de juffen zeggen dat je moest gaan slapen.

Geschreven door Roxane Langenberg

## Beroepenbabbel

Mijn leukste moment was de beroepenbabbel, waar ouders over hun beroep kwamen, vertellen. er was een brandweerman, een gitarist, een ambulancier en nog een paar anderen. Ze zaten verspreid over de klassen van 5 en 6. De precieze datum weet ik niet meer, maar het was voor de Lock down. Ik vond het leuk, omdat ik nieuwe beroepen heb leren kennen. De mensen die over hun beroep kwamen vertellen hadden ook een paar attributen bij. De brandweerman had een uniform, de ambulancier had z'n ambulance bij en de gitarist zijn gitaren.

Geschreven door Jef

## Digitale wolven

Elk jaar komen de Digitale wolven naar onze school.  
Ze nemen elk jaar wel iets anders mee dit jaar was het Micro bit.



Je kon kiezen tussen verschillende opdrachten, sommige waren moeilijk, maar er waren er ook gemakkelijke. Eerst moesten we een gemakkelijke maken en daarna mocht je een moeilijke pakken. Als je klaar was, mocht je kiezen wat je maakte.

Geschreven door Ilan



# zeeklassen

In het begin van het schooljaar zijn we met het 6<sup>de</sup> en het 5<sup>de</sup> leerjaar op zeeklassen geweest .

Dat was heel leuk!!!!

We zijn met de auto naar het station van Ekeren gereden daar namen we de trein met vertraging !!!!

Onderweg was er iets met de kabels daardoor hebben we zeker 45 min vastgestaan. Aan zee moesten we de tram nemen ook daar hadden we vertraging door een oud vrouwtje die was gevallen, de ziekenwagen moest komen .

Aangekomen in het hotel kregen we de kamerverdelingen .

Ik sliep met Violette, Roxanne En Emily .

Van de rest weet ik het niet zo goed meer ik weet wel dat wij de leukste kamer hadden !!!

We hebben veel gedaan op zeeklassen het was een top weekje .

grt Hanne

## De zeeklassen

Mijn favoriete moment van dit schooljaar was de zeeklassen. We waren daar met de hele klas en het 6<sup>de</sup> was ook nog mee. We sliepen in een hotel en je lag dan met een paar vrienden op een kamer. We gingen elke dag ook op het strand spelen. Op het strand groeven we veel grote putten en zochten we naar oesters en schelpen, maar we speelden ook groepsspelletjes. Het was heel erg leuk en onze band is echt wel beter geworden.

Geschreven door Jelle



einde



## Zeeklassen

Het 5 en het 6 leerjaar zijn op zeeklassen geweest naar Oostende . Dit was mega tof! We zijn met de trein gegaan . We hebben heel leuke uitstappen gedaan, maar de garnalvissers met paarden vond ik het coolste!!!!

Het minst leuke was het eten ... dit was echt heeeeeeeel vies "jakkes" .

Het was ook tof om aan zee te logeren en bij de vriendinnetjes te slapen. Ook de juffen waren grappig.

De laatste avond " bonte avond " was mega tof .

Zo veel plezier en toffe herinneringen.

Ik zou het zo over willen doen !

Lieve groetjes Emily

# Zeeklassen

We gingen met de trein naar Oostende, want we gingen op zeeklassen. Toen we in het hotel waren gingen we als eerste naar de kamers, je mocht met 4 in een kamer. Finne en Jelle; Roxane, Emily, Violette en Hanne; Gibbe en Lotte; Ilan, Jef en Victor-Jan en Jack en Elias gingen samen in een kamer slapen. Daarna gingen we eten. We gingen ook kijken naar de garnalvissers, we mochten er ook op eten. We gingen ook vaak naar het strand. Op de laatste dag gingen we een feestje vieren daarna moesten we jammer genoeg gaan slapen. De volgende dag gingen we weer met de trein naar Ekeren. Aan het station stonden de ouders om ons op te komen halen.

Geschreven door Finne

## **Zeeklassen**

We gingen naar school met een koffer en een rugzak. De koffers gingen mee met Koen, de papa van Fien. De rugzakken namen we mee op de trein. Eerst gingen we naar de garnalvissers. Daarna gingen we naar het verblijf, eten en slapen. De volgende dag gingen we naar het museum van de wereldoorlog. We hebben heel veel gewandeld en op het strand gespeeld. Vrijdag gingen we terug naar huis.

Geschreven door Gibbe



# De babyvogel

We zaten in de tuin en ineens hoorden we 'pieieieieieieieieiep'. Het waren die verdomde babyvogels.

Na een paar maanden mochten ze gaan vliegen, het waren er 3.

We zagen er twee vliegen.

Twee dagen later maakten we het hokje schoon.

Jammer genoeg lag er één vogeltje dood in.

Geschreven door Ilan

## EINDE

### Het konijntje

In april kreeg ik een konijntje. We gingen naar het konijntje kijken. Ik wou dat hij 'Much' heette. Mama vond 'Sok' mooier. We hebben hem 'Sok' genoemd. Nu is hij al groot.

Geschreven door Gibbe

## Leukste moment in de lockdown

Ilan was bij mij blijven spelen.

Het was leuk, want we hebben gezwommen.

We hebben gevoetbald.

We hebben een beetje Minecraft gespeeld.

We hebben een beetje Fortnite gespeeld.

Geschreven door Victor-Jan

### De zoo

Wij zijn maandag 01/06/2020 naar de zoo geweest. Het was daar niet zo leuk als anders. Je moest altijd een mondmasker opzetten als we ergens binnen gingen. Voor de rest was het heel leuk. We bezochten de vlindertuin, apen, koala's, okapi's, rare vogels, gorilla's, zebra's, stokstaartjes, reuze schildpad, tropische vissen, pinguïns, olifanten, giraffen en papegaaien.

Geschreven door Lotte



### Lockdownperiode

Vrijdagavond: spelletjesavond  
Mama, papa, broer, Chana (vriendin broer) en ik speelden bijna elke vrijdag avond  
Monopoly.  
Mama en ik winnen altijd, wij zijn een top team!  
Wie tijdens het spel in de gevangenis terecht kwam, moest een shotje (sterke drank) drinken

Ik moest een shotje vers geperst citroensap drinken. Bah .. zo zuur!  
Broer en Chana moesten het meest van al drinken, heel grappig! Het was altijd super  
gezellig. We hebben best wel veel plezier gemaakt en leuke dagen meegemaakt tijdens de  
lockdownperiode!!!

Zure groetjes,

Emily vanuit mijn kot

### Anekdote

Tijdens de quarantaine ben ik met mijn gezin bijna elke avond na het eten een fietstochtje  
gaan maken. Op een zaterdag deden we dat weer, we gingen naar een bos waar we nog  
nooit waren geweest. We waren al lang aan het fietsen dus ik zei dat ik naar huis wou. Maar  
we vonden de weg niet meer terug. We hebben een half uur in dat bos gefietst en  
uiteindelijk vonden we de weg weer terug naar huis, gelukkig!

Geschreven door Roxane Langenberg

### Een skateramp

Tijdens de lockdownperiode bouwden mijn broer en ik een skateramp in de tuin. Een  
vriend van mijn papa helpt mee. De materialen waarmee we de ramp maakten  
waren: buigbare planken, balken, een ijzeren rail, waterdichte verf, en gewone  
planken. Het project duurde 3 volle dagen.

Geschreven door Jef

# Exit de babyvogel

Het begon allemaal op een donderdag 28 mei. Milli en mama gingen te voet naar het park van Brasschaat. Ik bleef thuis, op dat moment wou ik toch mee. Ik ging op mijn fiets naar het park.

Toen we weer naar huis gingen, ging ik sneller dan Mama en Milli. Na een tijdje was ik veel verder dan Milli en Mama en ging ik een straat in. Toen ik aan het fietsen was, zag ik in de verte een pluus bolletje springen naar de straat.

Toen ik er dichterbij kwam, zag ik dat het een babyvogeltje was. Ik zette mijn fiets aan de kant en wachtte bij het vogeltje tot mama kwam, want ik wist niet wat ik moest doen.

Een half uur later waren ze er nog altijd niet, dus ging ik eens kijken aan de hoek van het straatje waar ik in was gegaan. Toen ik er was, zag ik niemand... op dat moment bedacht ik me ineens dat ze ook langs de andere kant konden gaan. Ik ging super snel op mijn fiets en fietste super snel naar huis.

Toen ik net aan het kruispunt kwam, waar mijn huis staat, zag ik mama met haar fiets. Zij wou mij gaan zoeken omdat ik heel lang weg was. Toen vertelde ik alles over het vogeltje en gingen we heel snel terug. Het vogeltje wou net op straat gaan en ik ging voor het vogeltje staan zodat het vogeltje, zodat hij niet meer naar straat kon.

Mama belde eerst naar oma of ze een schoendoos en handschoenen wou komen brengen, daarna belden we naar het opvangcentrum voor vogels.

Toen oma er was stopte we het vogeltje er in met gaatjes in de doos. Op de doos stond 'Exit' dus we noemden hem 'Exit', toen brachten we hem naar het vogelopvangcentrum . EINDE 😊😊😊

*Geschreven door Finne*

# Rebus

 d=o  z=r+a l+  w=o+  c=k+o  c=n

# Tekenen



African Elephant

1-blue    2-green    3-grey    4-pink





# verjaardag  
 # fruit  
 # sportdag  
 # sportievevossen

# fruitstratés  
 # atelier  
 # beroepenbeurs  
 # schudballen  
 # actiefleseren



# Carnaval  
 # grafische partituur  
 # planetjes presenteren  
 # lockdown  
 # Corona  
 # Terugnarschool





# afvalop school  
 # onemileaday  
 # vriendschapslandjes  
 # ateliers  
 # cupcakesversieren

# zeeklassen  
 # garnaalwissers  
 # topteam  
 # slimmewossen  
 # bosbreinen



# childfocus  
 # poppetjesmetijzerdraad  
 # filmnamiddag  
 # geldinzamelen  
 # goededoel  
 # bekeronemileaday



