

Hand-drawn letters in red: 'K', 'B', 'A', 'M', 'T'.



Hand-drawn letter 'K' in blue.

Hand-drawn letter 'L' in red.

Hand-drawn letter 'A' in green.



Hand-drawn letter 'S' in orange.



Hand-drawn letters 'L' and 'S' in green.

DE HOGE RIELEN

Naam: Lune.....

Hoge Rielen

Op maandag 28 september vertrokken we met de klas op weekverblijf naar het domein van de Hoge Rielen. Spannend!

's Morgens voelde ik me hipper. Samen met Mai en Julie reden we met de auto naar daar. De autorit was erg kort.

Na de rit installeerden we ons in gebouw Kajak. Dit gebouw heel tof, vooral nieuw.

Mijn bed was ook echt cool. Dat vond ik te gek.

Als eerste activiteit deden we een oriëntatietoeloo. Ik vond dit moeilijk. We moesten met een kompas en een kaart de weg zoeken.

's Avonds deden we nog een zaklampentocht. Jammer dat het nog niet zo donker was. Onze eerste dag zat er al op. Echt jammer.

De volgende dag ging het veel over het bos. Dat was echt grappig. Ik heb veel geleerd over bomen.

Daarna gingen we naar een workshop. Een begeleider leerde ons sjorren.

Tenslotte braken we dit af. Deze dag vond ik minder tof.

Woensdagochtend voelde ik me moe. Er stond weer heel wat op de planning: vuur maken en apps en pixels.

Dat vond ik de tofste activiteit.

De dag vloog voorbij.

's Avonds was het feest. Dat was echt tof met al die muziek. Op de laatste dag moesten we veel opruimen. Toch was er nog tijd voor spelletjes. Dit was wel tof.

Het verblijf op de Hoge Rielen is voorbij. Zelf vind ik deze 3 woorden best bij de voorbije week passen: grappig, luidruchtig, tof.

Om af te sluiten wil ik zeggen dat het een super week was die ik nooit ga vergeten xxx Lune

Naam: Marie.....

Op maandag 28 september vertrokken we met de klas op weekverblijf naar het domein van de Hoge Rielen. Spannend!

's Morgens voelde ik me zenuwachtig. Samen met de Roxanne, Roxanne en Finne reden we met de auto naar de autorit was erg lang.

Na de rit installeerden we ons in gebouw Kajak. Dit gebouw heel leuk. Er stonden veel hoogslapers.

Mijn bed lag goed. Dat vond ik tof.

Als eerste activiteit deden we een oriëntatietoeloo. Ik vond het tof omdat ik wandelen niet leuk vind. We deden kompas en een kaart.

's Avonds deden we nog een zaklampentocht. Jammer dat het niet zo donker was. Onze eerste dag zat er al op.

De volgende dag gingen we leren over het bos, dat was grappig. Ik heb veel geleerd over het bos.

Daarna gingen we naar een workshop. Een begeleider leerde ons sjorren.

Tenslotte deden we het parkoers en braken dit af. De dag vloog voorbij.

Woensdagochtend voelde ik me fijn. Er stond weer heel wat op de planning: apps en pixels, survival. Survival vond ik de tofste activiteit.

De dag vloog voorbij.

's Avonds was het feest. met veel muziek enz. Dit was tof.

Op de laatste dag moesten we veel opruimen. Toch was het een super week die ik nooit ga vergeten Dit was leuk.

Younger son October



Deer month is hot October
or will see your younger. Deer
Billie month is hot October or
25 October. Billie, William or
41 your. William or
or your. William
or 25 October. William

KLEAAN TAKEN

Met welke vervoersmiddelen
kom je naar school?



besluit: De meeste kinderen komen
de auto omdat ze ver van school won

aan de trap valt
win
op
Boorn
wakt
Zwart wit
Zwart wit

hoorstem
beviert en er
niet
omdat er een dooier
na in
papaw

FOM

PAGE

Een vrouw met ve
make up is als de
wonderlamp van
Alladin; als je er goe
genoeg op wrijft
komt er een spook
tevoorschijn!

of
Liefen twee
stewart de
het vindt





Griezelmonster



Op 31 oktober vluchtte Bram naar een kasteel aan de overkant van de vijver. Hij is bang. Bram is een 12-jarige jongen uit mijn klas. Hij praat een beetje Duits. Zijn mama is afkomstig van Duitsland. Voordat ze naar België kwamen heeft Bram daar iets akeligs zien gebeuren. Hij praat er nooit over.

Tot vandaag, hij vertelde alles tegen zijn beste vriend. Er waren twee mensen die hen afliuisterden. Die mensen hadden slechte bedoelingen, dat waren zeg maar pestkoppen. Heel toevallig waren dat mannen die onze school wisten liggen dus.....

De volgende ochtend werd hij niet in zijn bed wakker, maar vastgebonden in een stoel in een duistere kamer met twee donker geklede mannen. Terwijl één van de mannen naar hem stapte, kwamen al zijn herinneringen van dat akelige moment terug. Toen gebeurde er iets dat je nooit zal geloven.

Bram vertelde bang aan de man wat er in het kasteel was gebeurd:

'Het was 31 oktober om 8uur 's avonds. Ik was aan het fietsen en zag een raar beest in de bosjes. Het sprong op mij en viel mij aan. Na 30 seconden was het weg.

Na een maand kwam ik erachter waar het beest was gebleven. Het was in mij gekropen.

Het gaf me een beetje superkrachten bijvoorbeeld:

Supersnelle reflexen, megasterk, ik kan ook veel beter horen enzoverder.

Het monster was groen, hij had puntige tanden, ogen zoals een slang, zo zag hij eruit.

De man zei: 'Wauw. Dat is wel heftig man. Je mag gaan.'

De man maakte Bram los.

Bram stapte de kamer uit een zag weer zonlicht. Bram was opgelucht dat er niks erg was gebeurd.



Hij ging naar huis op zijn fiets en zag iets in de bossen. Hij was al 12 jaar in de buurt van de vijver.

Solidariteit

Solidariteit



Wij leerden de leerlingen om te werken met een computer



Oening, oppels, eikels. Alles van het bos.



Paddenstoelen zoeken



een insectenhotel maken



Workshop over fair trade

Dit jaar is het thema solidariteit. Wij hebben veel dingen gedaan met de leerlingen.

Solidariteit



FOOTBALL



NIEUW

Van : de Rias

Koeien geven meer melk als je er tegen praat en ze te

Boerin Marijke vermijdt stress van de koeien door er tegen te praten en ze te aaien . Er bestaan ook massage borstels voor koeien . En ze zet ook muziek op voor te wennen aan het lawaai van de spelende en roepende kinderen .



In welke landen hebben ze geen drinkwater of amper ?

Jemen, Nigeria, Somalië en zuid-soedan

Ongeveer 15 miljoen mensen in deze landen hebben geen regelmatige toegang tot w sanitaire voorzieningen. In Syrië waar de oorlog nu al zeven jaar aan de gang is hebb ongeveer 15 miljoen mensen schoon water nodig, inclusief 6,4 miljoen kinderen.

Over heel de wereld hebben meer dan 180 miljoen mensen in conflicgebieden geen 1 tot drinkbaar water.

Hoeveel water is er op de wereld?

Er is 1,6 miljard kubieke kilometer water op deze wereld.



Boek in de kijker

Schrijver
Jeff Kinney



Leven
van een

loser

de boekenreeks
gaat over
Bram bateman's
Bram denkt dat

