

Volume 5 | Uitgave 5

januari 2021

Gazet van het bos

door de Bosbreinen

Jarigen van januari

Deze maand vierden we weer een aantal jarigen in de klas. Daarnaast zien jullie nog een aantal foto's van de jarigen in december. Om hun verjaardag te vieren keken we een film. Dat was leuk. Benieuwd wat deze jarigen voor ons zullen plannen.



Renia
Zorg op: 17/1/2021



Lune
Zorg op: 5/1/2021

Goede
voornemens in
2021

Bij de start van een nieuw jaar worden er altijd goede voornemens gemaakt. Hieronder kunnen jullie de goede voornemens van onze Bosbreinen lezen.



zaterdag rust op de play
station

goede voornemens



minder snoepen



Willems

niet te snel en te wild zwemmen

Jules
 minder praten
 tijdens de werk
 tijd

* * * * *
 MINDER
 SNOEPEN
 juli

(2021)
 dit jaar ga ik sportieve zijn
 elke ochtend: 1 dubbele boterham en
 elke middag: 2 1/2 boterham en
 elke avond: 1 bord
 minder
 snoepen



mijn goede
voornemen
is om minder
op apparaat
te zijn minder dan en uur



Elena

minder
gezonder
eten

ik ga minder
op mijn
telefoon zitten



ik ga proberen

Beter mijn
Beste Doen
in De klas

Van Marie

Mijn goede voornamen

is minder op
een schermje
zitten

Lies

Ik loop elke dag 7 minuten
lang



later leren



Love



Echte schrijvers

Alle Bosbreinen schreven een winters fantasieverhaal. Samen kozen we de leukste verhalen uit. World war z
 Veel leesplezier.

De kerstboom is weg

Er was eens een meisje die Lily heette. Het was 15 december. Ze woonde in de Ardennen, in een klein huisje. Ze droeg altijd een rood jasje en ze had mooie bruine krullen.

Ze wilde een extra mooie kerstboom zetten. (De mooiste van de klas).

Lily versierde haar kerstboom met gekleurde ballen en lichtjes. Ze ging blij en tevreden slapen.

Toen ze 's morgens opstond, schrok ze zich dood. OEI, DE KERSTBOOM WAS WEG!!!

Ze was ontzettend verdrietig maar ze had een idee. Ze schreef een brief naar de Kerstman met de vraag of de elfjes mee konden zoeken.

Even later zochten de elfjes samen met Lily en de kerstman in het hele bos. Ze vonden niets. Lily wist niet dat een paar Elfjes de kerstboom hadden mee genomen!

's Avonds kwam Lily thuis. Haar mond viel open want de kerstboom stond daar terug 😊. Nog mooier dan ervoor en met heeeneeeel veel cadeautjes.

Lily won uiteindelijk de wedstrijd.

Einde

De prattende sneeuwpop

Sarah en Sofie zijn meisjes die wonen in Sneeuwweg, een stad hier in vandsaan. Het is daar altijd koud en het sneeuwt er vaak. Maar op een dag begon het heel hard te sneeuwen.

Er viel 2 m dikke sneeuw. Sarah en Sofie vonden dat natuurlijk leuk, dus gingen buiten spelen. Ze speelden en speelden tot dat ze in een een boom haarden. Ze baken op en vliegen nu dat was. Ze konden een boom metvanden.

Ik heb het fantastisch. Ze daarden zich om en vliegen om van de schrik "Aaaa" roepen ze. "Je moet niet bang zijn kost" fantastisch. Ik heb gewoon maar een sneeuwpop. ja maar jij kan pratten! Kinderen Sarah en Sofie. Dat is misschien een beetje speciaal aan mij. Maar ik ben te verstaan en heb niemand om te spelen. Ze fantastisch vrent.

Jij bodig met ons mee in de sneeuw spelen naar! Kinderen Sarah en Sofie. We willen er wel een vriend bij kinderen ze zo speelden ze nog lang en gelukkig.

World war z
 Dit verhaal speelt zich af in 1799 op 31 december in Canada. In de stad woont een jongen, Jan.

Hij staat op. Het is maandag ochtend. Jan moet naar school. De dag verloopt normaal. Opeens wordt er een kindje groen. Het is Rik. Wat kon er toch aan de hand zijn? Hij verslindt ederver. De meester glipt met de tijd in onderuit. Zou hij de politie bellen? Te laat. Rik heeft Jan vast. Hij verblindt hem! Nu begint Jan zo groen te worden. Maar gelukkig is de politie er. Zij schieten alle zombies dood. Na hun dood worden alle groene kinderen weer normaal.

Eind goed, al goed!

Einde
 EOI

Bij het kerst kerstboom.

Elbi & Nuli's avontuur
 Het begon allemaal op 10 januari. Toen Elbi een sneeuwman was maken. Het was een heel mooi sneeuwman. Ze was eindelijk klaar. Toen pakte ze een snijmes en begon te hield de sneeuwman. Daarna ging ze naar een winkel om spullen. Leonard zag die sneeuwman en wette er een verzameling voor het te smelt. Nadat wette hij de sneeuwman weer weg. Ze dat elke een spullen. Toen Elbi was thuis kwam, zag ze de sneeuwman op de grond liggen. Gevonden! Elbi was heel inder. Ze pakte alle spullen en liet de ze was heel veel. Nadat wette ze de sneeuwman een sneeuwman. Toen ze vlocht en de sneeuwman was ze het. Ze omde haar Nuli. Nuli kon haar zonde een sneeuwman. In de zomer zetten ze in een ventilator voor. Ze speelden nog lang en gelukkig. Einde.



En steen goed verhaal door Jules Janssens

Er was eens een steen. En hij waas heel sterk. Hij was ook een soldaat in de oorlog. Wat heel raar was, was dat hij ook kon praten! Het was echt heel raar, hij had armen ook voeten! Op een dag, na de oorlog, zag hij zijn steenvrouw terug en werd hij papa. Voor de steen was dat heel raar, want hij had nog nooit een kind gezien. En al zeker een echt kind, geen steen kind. Maar een kind met armen en voeten, dat ook kon praten! Daarom gingen ze naar de dokter en die zei DAT HEB IK NOG NOOIT GEZIEN. Toen bleek het dat hij toch niet kon praten, gingen ze terug naar de dokter. Na een onderzoek zag de dokter dat hij geen stembanden had! Maar omdat hij armen en handen had kon hij toch gebarentaal leren.

Einde.

Mijn fantasieverhaal: cas

Pieter en zijn vriend Victor waren in de winter een sneeuwpop aan het maken. Ze vonden het heel leuk. Maar het werd donker dus ze moesten naar huis. Dat vonden ze niet zo leuk. Toen ze naar huis gingen kwam er een mevrouw naar de sneeuwpop en zij maakte ze kapot.

De volgende ochtend kwamen Pieter en Victor terug naar de plaats waar ze hun sneeuwpop hadden gemaakt. Ze zagen dat de sneeuwpop kapot was. Ze wisten niet wat er gebeurd was. Dus ze gingen een nieuwe sneeuwpop maken. Ze waren klaar met de sneeuwpop maar ze gingen nog niet naar huis. Ze bleven wachten tot ze iets zagen dat misschien de sneeuwpop had kapot gemaakt.

De mevrouw kwam terug en maakte de sneeuwpop terug kapot. Pieter en Victor gingen naar de mevrouw en vroegen waarom ze de sneeuwpop kapot maakte. De mevrouw zei dat ze de winter helemaal niet leuk vond. En dat ze heel eenzaam was. Dus Pieter en Victor vroegen of dat ze naar hun huis wou om iets te drinken in ruil dat ze de sneeuwpop niet meer kapot maakt. En dat vond ze een goed idee. Dus de mevrouw kwam naar hun huis en het was heel gezellig. En de mevrouw maakte de sneeuwpop niet meer kapot.

Vanaf dan maakten ze elke winter met drie een mooie sneeuwpop.

De kerstman die maar ze echt is ontdekt!

Er was eens een vrolijke baan naam was Vaiana.

Ze had een grote wens. Ze wou graag de kerstman ontmoeten. Haar ouders waren heel rijk. Zij hadden een grote villa. Daar stond er altijd een grote kerstboom. Vaiana zatte op kerstmis een grote kerstboom met zelf gelaten kerstjes voor de kerstman. Dit was haar grote wens. Ze wou graag de kerstman ontmoeten. Ze schreef een heel lange brief met een grote tekening van Rudolf. Op de avond voor kerstmis zatte Vaiana alles klaar. Ze ging slapen. Midden in de nacht hoorde ze gekraak beneden. Beneden zag ze de kerstman klungelen in de schoorsteen. Vaiana zei "Hii, kerstman! De kerstman schrok heel hard en viel. Vaiana had ontdekt kerstman. Vaiana deed een balokje met de kerstman. Samen gingen ze vande kerstjes. Hij vond ze heel leuk. Daarna moet hij gaan om nog veel kerstjes te gaan uitdelen. HO HO HO! Het was de kerstman weg met zijn eke. Dit was Vaiana's leukste kerst ooit.

Leuk verhaal Marie.

Steven en zijn dochter Lise

Er was eens een man die Steven noemde. Zijn dochter noemde Lise. Ze waren super blij. Tot Lise werd weggenomen. Een tijdje later begon het te sneeuwen. Steven zag Lise precies, dus ging hij naar buiten. Het was Lise echt. Lise was ontzettend ze zei "Ik ben ontzettend blij dat ik hier alleen ben als het sneeuwt of als er sneeuw is. Ze knuffelde gelukkig en heet. Maar op een dag smelt de sneeuw. Ze wisten dat het ooit ging gebeuren. Steven was weer droevig. De volgende dag was er terug een beetje sneeuw. Lise was er weer. Ze nam haar poppen mee en verlegden er some en om. Lise wou te maken omdat ze er allebei in gelukkig ze. Lise was lang en gelukkig.

Ende

Scott De verkenning van Amerika

Het was een normale dag in het koninkrijk. Totdat ze het nieuws kregen dat Cristoffel Columbus nieuw land had ontdekt. Het was nog niet verkennt. De koning stuurde 10 man op ontdekkingsreis, waaronder Bart, zijn leerling Robin en hun vriend Arold. Arold was Barts beste vriend. Ze hebben al veel samen gevochten. Ze vertrokken op 15 januari 1493 met de boot naar het nieuwe land dat iemand toen de naam Amerika gaf. Toen ze terug aan kwamen vertelde Bart het volgende verhaal aan de koningin.

Na 3 weken op de boot waren we eindelijk aangekomen bij het nieuwe land. Als eerste maakten ze de boot vast aan het land. Toen gingen ze wandelen. Ongeveer 5 uur later kwamen ze mensen tegen. Die Christoffel Indianen noemde. Ze bleven wel op 10 meter afstand van hen. Want anders gingen ze ons aanvallen met die scherpe speren. Maar we moeten verder wandelen dus we vertrokken. Toen werd het donker dus maakten we een vuurtje. We hielden 1 voor 1 de wacht voor gevaarlijke dieren. We hadden geen een beest gezien. Dus in de ochtend vertrokken we vroeg. Zo ging het voor 4 dagen lang. Tot op de 5de dag vonden we gigantisch ravijn. Dus we moesten wel terug naar de boot. De terug weg duurde wel maar 3,5 dagen. De boot was nog maar 1 km. Maar toen zagen we een poema en wisten niet wat het was maar het zag er gevaarlijk. Dus we begonnen we te rennen. We kenden dat beest niet maar blijkbaar als jij rent komt het achter je aan. 1 van ons was niet snel genoeg hij werd gepakt door de poema. Toen we zagen dat hij gepakt was waren we direct vertrokken met de boot. Toen we aankwamen ben ik direct gekomen naar hier

Het sneeuwpoppen avontuur.

Lola zat te lezen in haar kamer. Lola was in een boek van het dorp dat ging over sneeuwpoppen. Ze wou ook het woord sneeuwpop. En er gebeurde iets heel magisch. Lola werd heel klein en is in het boek geteleporteerd. De sneeuwpoppen waren erg ongerust. Ze zagen dat het meisje vast zat in de sneeuw en ze hielpen haar eruit. Lola zei dankje en ging verder op pad. Toen ontmoeten ze een sneeuwpop genaamd Sam. Ze vertelde hoe ze in het sneeuwdorp is gekomen. Ze gingen samen op pad en zochten uit hoe Lola terug naar huis zou kunnen gaan. Onderkussen bij Lola's thuis was het etenstijd. Lola's mama zocht haar maar ze reageerde niet. Ze kwam naar haar kamer en ze zag dat er niemand was. Ze zag het boek en heb er in, en ze zag dat haar dochter vast zat in een boek. Ze was heel overstuur. Ze dacht dat het maar een droom was dus ze ging naar beneden en ging gewoon eten. In sneeuwdorp was het ook tijd om te eten dus gingen Sam de sneeuwpop en Lola naar het huis van de sneeuwpop. Na het eten gingen de sneeuwpop en Lola nog een beetje spelletjes spelen en daarna gaan slapen. Toen ze opstonden gingen ze weer op pad. De sneeuwpop had een idee. Hij zei: misschien moeten we een boek lezen naar huis instaat. Lola vond het een heel goed idee. Ze gingen terug naar huis en zochten een boek met huis instaat. Ze hadden er een gevonden. Lola wou over het woord huis en ze teleporteerde terug naar haar huis. Ze was echt ontzettend van het middag eten. Maar toen ging de deurbel. Het was iemand die de ouders van Lola met kunde omme Lola zij herkende hem direct. Ziet was om de sneeuwpop. Hij was zo lief dat hij mocht blijven eten.

Einde!

Super mooi geschreven! Laura



Zin in lezen

In de klas lezen we een stukje voor uit een spannend boek. Deze boeken maakten een indruk op de redacteur.

Lemony Snicketts



heeft de juf in de klas gelezen

Jeff Kinney



Renee Russell



Roddeles over meiden!

Roald Dahl



Nieuws om ons heen
Onze reporters volgen het nieuws op de voet.
heen

in de wereld



Uit onze leefwereld

FILM → Er komt een nieuwe film in 2023 van Sjaki en de chocoladefabriek.
• auto met minderjarige breekt in drie stukken na ongeval een jongen van 16 jaar sterft (hij had geen rijbewijs)

14-1 → TIKTOK
betere beveiliging

Onze klas in
januari

Hoe voelden we ons in de maand januari?
Werd dit beïnvloed door het weer?
Zorgen we in de klas goed voor elkaar.

Laura en Dieter

5-1 tot 12-1

min
2°

max
9°



-NOA, Heli →

12-1 tot 26-1

TEMPERATUUR

van de afgelopen 2 weken

MIN
-2°C

MAX
11°C



plannetjes

In de klas zijn werd weer heel wat onderzoek en opzoekwerk verricht.

Julie ging opzoeken wat de gevolgen zijn van nagellijten



opzoekwerk van Edona



Door Noa weten we nu meer over DCD.



Luna vertelde meer over 'Chocolade'!



Het onderzoek van luna: Wat studeren de meeste mensen?



Fien maakte een breisbal.



Victor met zijn opzoekwerk over hamsters

Voedsel

Eerst aten de mensen rouw, maar na de uitvinding van vuur leerden ze het eten te bereiden.

Wat gebeurt er als je niet eet

Er is een kans dat je spiermassa verloren gaat als je niet eet.

En je humeur wordt er niet beter op, meestal word je dan chagrijnig en futloos.

Wat gebeurt er als je een voedselvergiftiging krijgt

Vaak moet je dan overgeven, krijg je buikkrampen, koorts, word je misselijk en krijg je hoofdpijn. En soms word je gewoon algemeen ziek.

Wat voor voedsel bestaat er

In de westerse wereld wordt voeding ingedeeld in een aantal categorieën:

- Groente en fruit.
- Brood, graanproducten, aardappelen, rijst, deegwaren en peulvruchten.
- Zuivel, vleeswaren, vis, ei en vleesvervangers.
- Vetten en olie.
- Dranken.
- Snoep, koek(jes), gebak en snoep

6 leuke weetjes over voedsel

1 Wist je dat de eerste ketchup werd gebruikt als medicijn? Begin 20ste eeuw dachten de dokters namelijk dat tomaten goed waren tegen kwaaltjes, zoals spijsverteringsproblemen.

2 wist je dat honing niet slecht kan worden? Dat komt omdat er bijna geen water in zit en daarom kunnen er geen bacteriën in komen. De oudste eetbare honing werd gevonden in Egypte en dat was meer dan 2000 jaar oud.

3 hoe weet je of een ei nog goed is? Leg het in een glas water en als het zinkt dan is het nog goed. Komt het terug bovendrijven, dan kun je het best niet meer opeten

4 rijst op een huwelijk, klinkt vreemd toch? Maar rijst staat symbool voor vruchtbaarheid, geluk en welvaart. En dat wensen we een pasgetrouwd koppel zeker toe.

5 de hik hebben is heel vervelend, iedereen kent wel een paar trucjes om er vanaf te komen. Zoals iemand te laten schrikken die de hik heeft. Maar wist je dat suiker ook helpt? Suiker heeft de namelijk de ideale textuur. Want dan gaat je aandacht naar het slikken en niet naar de hik, wat ervoor zorgt dat de hik weg gaat;

6 wortels waren niet altijd oranje, vroeger hadden wortels verschillende kleuren zoals wit en paars. De oranje wortel die wij nu kennen werd ontdekt in de 17de eeuw in Europa en was eigenlijk een kruising van verschillende soorten wortels.



Frietjes onderzoeken

Werken met procenten leidde in onze klas tot een groot frietjesonderzoek. ♡xx

Frietjes onderzoek

elke week : $\frac{7}{20}$ 35%



om de 2 weken : $\frac{7}{20}$ 35%



1/maand : $\frac{5}{20}$ 25%



minder dan 1 keer : $\frac{1}{20}$ 5%



Frietjes onderzoek van het 5de leerjaar

- Elke week
- Om de 2 weken
- 1/maand
- minder



Nog wat weetjes

Op deze fotopagina ontdekken jullie nog meer belevenissen van onze klas.



Belangrijke
dagen in de
kijker

Net zoals de andere maanden kwamen er deze maand heel wat herdenkingsdagen en andere dagen aan bod in de kring:

Onze Timemanagers schreven een tekstje over de dag die zij belangrijk vonden. Lees even mee.

Verloren maandag

Verloren maandag vindt plaats op de eerste maandag na de eerste zondag na drie koningsdagen. In Vlaanderen (en vooral in de provincie Antwerpen) is het een gewoonte om appelbollen en worstenbroodjes te eten. De eerste Verloren maandag was in 1730. Het zou hierbij gaan om een verloren dag, op deze dag werd er toen ook niet gewerkt omdat er de hele dag werd gefeest.



Solidariteit in de
kijker

Het jaarthema van onze school is solidariteit. Hieronder even een overzicht van onze maandactiviteit.

Met heel de school maakten we deze wensboom. We plaatsten hem in Klina. Op deze manier wensen we alle mensen 'het allerbeste' en danken we al het personeel.

