

Jarigen van de maand

Dit zijn de jarigen van de maand.

Verjaardag Jules

Door corona kon ik geen vrienden vragen, maar toch was het super leuk. Mijn familie kwam 1 per 1 aan de deur praten en cadeautjes brengen. Van mijn mama en papa heb ik monopoly gekregen. We hebben het heel de dag gespeeld. 's Avonds aten we gourmet. Met het hele gezin hebben we beneden geslapen net zoals we op oudjaar doen. Dat is super tof. Ik was eerlijk gezegd wel zenuwachtig voor het cadeau van mijn opa. Hij geeft meestal serieuze cadeaus zoals boeken. Dit jaar gaf hij het beste! Skatekleden!! Ik was heel blij!

Jules

Jules

Marie

Julie vierde haar verjaardag in april.

Mijn verjaardag

Het was 31/3/2021 mijn verjaardag dus maar het school moest juist. Op die week sluiten en dat vond ik jammer. Maar heb dan toch nog een leuke dag gehad heb voor mijn verjaardag een spelletje voor op mijn Nintendo switch. Het heet Mario kart 8 deluxe. En dan nog zo een stuur om te rijden en dan nog een hoesje voor mijn Nintendo switch. Maar het liefste van al was dat Nina mijn papa en mijn zusje voor mij zongen en dat vond ik lief. Natuurlijk vond ik de cadeautjes van mama ook heel lief.

Julie



Verkeer

Gedurende het hele schooljaar kregen we regelmatig verkeerstops van de leerkrachten. Daarnaast oefenden we de verkeersborden en verkeersregels thuis goed in. In de maand april nemen we deel aan de Grote Verkeerstoets.



Dode
Hoep

De paasvakantie

Zoo van Antwerpen *Heli*

Op woensdag 31 maart zijn we met tante Wivine & 2 nichten Kato & Britt naar de zoo geweest. We hebben veel dieren gezien. Het was heel leuk om nog eens bij te praten. We hadden elkaar al 4 maanden niet meer gezien. Ik ga je nog enkele foto's laten zien van de dieren die we hebben gezien.



De zwartvoetpinguïn leeft vooral ten zuiden van Afrika. Hij haalt bij het zwemmen snelheden van 7,4km/u.



Plattegrond van de zoo van Antwerpen.



Een zebragramuis is een knaagdier die leeft ten zuiden van de Sahara. Hij dankt zijn naam aan zijn streepjes.



Dit zijn Cubaanse flamingo's. Ze balanceren op één poot om hun lichaamstemperatuur op peil te houden.



Hier sta ik bij mijn broers Kaj en Espen, mijn mama, tante Wivine en nicht Britt. Helaas staat mijn nicht Kato niet op de foto, want zij heeft deze foto gemaakt. Dit is een mooie herinnering aan een leuke dag.

maai

Verlengde paasvakantie

Ik vind het misschien wel goed dat de paasvakantie werd verlengd. Zo konden we de les niet tegen houden, en zo hadden we ook een beetje meer rust. Dan hadden we de tijd om te slapen en te ontspannen die rare vakantie gingen komen. Natuurlijk miste ik mijn vriendinnen wel. Het was jammer dat we niet zo veel plezier hadden van activiteiten. Daar was een oplossing voor, op smartschool kan je allemaal activiteiten doen. B.U. tusschen door waren filmpjes van de dieren. Zo konden we ons toch nog wat bezig houden.

De pauzevakantie

dura

De pauzevakantie

Zogt jullie misschien al weten is de pauzevakantie een week langer. Dus drie weken vakantie! Daarom maak ik een tekst want drie weken daar kan ik wel iets mee. Maar ik niet te veel. Waar was ik om ja drie weken vakantie.

De eerste week moesten we wel nog een beetje leren. Ik heb vooral buiten gespeeld want het mooi weer! De tweede week was het weer wat slechter weer, dus ben ik binnen gaan spelen. Soms zijn we gaan wandelen. Ten slotte de derde week toen ben ik met vriendinnen naar de ~~woonruimte~~ geweest en naar een speeltuin rupte! Toen was de vakantie voorbij. Vrouwen bijna vergeten: we hebben ook Paas gevierd! dat was super leuk.

Einde!

Wacht voor dat je weg gaat
bedankt dat je
dit hebt gelezen.

De vakantie

Vakantie

Het was de 2^e week van de (echte) vakantie en we vertrokken naar de zee. In de middag vertrokken we naar zee. We moesten 2 uur rijden. Als we waren aan gekomen, moesten we uitladen en alles naar ons appartement brengen. De volgende dag stonden we op met mooi weer, daar moesten we van genieten dus we waren gaan wandelen. In de middag begon het jammer genoeg te regenen maar dan konden we binnen ons wat bezig houden. Ik heb Harry Potter films gekeken en mijn oma en mama hebben gekleurd. 11 april, zondag was het super winderig buiten. Maar heb toch een poging tot lopen gedaan. Meer als 1 km wat er niet in. Na het lopen hebben lekker gegeten en zijn we nog en toetje gaan wandelen ik heb halver wegen en karretje gersmen dat is zo een lig dingetje en dan kan je trappen zoals op een fiets en dan ga je vooruit.
In de avond nog de MOI gekeken en dan gaan slapen.
De andere dagen waren koning maar toch grinsjes.

lune

Oh, dat klinkt
gezellig.

In onze klas zitten echte boekenverslinders. In de kring vertellen we regelmatig over een gelezen boek.

Boekentips

Hieronder een aantal boekentips van de Bosbreinen.

Titel: Woodwalkers

Het boek gaat over een jongen genaamd Carag. Carag en zijn poëma-familie zijn transformeerders, of strewel woodwalkers. Dit betekent dat ze kunnen transformeren naar een mens of naar hun dierengehalte. Carag besluit zijn familie te verlaten en als mens te gaan leven. Dat was een grote vergissing. Omdat niemand mag weten dat Carag een woodwalker is en gekleedt heeft als poëma, zegt Carag dat hij zich niets meer herindert. Carag wordt opgevangen door Anna en haar gezin die hem Jay noemen. Na anderhalf jaar wilt Carag zijn echte gezin nog eens bezoeken. Maar ze zijn weg, hij zoekt alles op. Niets. Ondertussen gaat Carag naar school. Hij vindt het verschrikkelijk. Hij heeft geen vrienden en wordt gepest. Tot er op een dag, toen hij naar school liep, een andere woodwalker langsloep. Hij voelde het. Deze zei dat er meer woodwalkers waren en zelfs een hele school. Carag gaat erheen en maakt vrienden. Deze kan hij wel gebruiken in deze gewone menselijke mensenwereld.



Titel: Anne Frank Verhaal

Edomg

Anne Frank is een meisje geboren op 1933 op 12 juni en heeft de II WO meegemaakt. En in 2 jaar tijd gaat ze 13 cm.

Het kantoor van Otto Frank (papa van Anne) had een acht-huis. Verstop achter een boekenkast. Het achterhuis is gebouwd in 1635 dus is nu meer dan 400 jaar oud en was 60 vierkante meter.

Wij kennen Anne Frank vanwege haar brieven die ze in haar dagboek heeft geschreven en wereldwijd vertaald en gepubliceerd is.

Pas in 1944 durfde ze terug naar de radio te luisteren om te kijken of er hoop was. Een tijdje daarna kregen ze hoop maar toen werden ze in de cel gezet. Daarna werden ze met de trein naar een concentratiekamp gebracht dat heette op 4 Augustus 1944.

Op 3 juni 1954 was hij de enige overlevende. Anne Frank was schrijfster worden. Daar hij heeft haar dagboek wereldwijd gemaakt.

In het concentratiekamp zijn meer dan 70 à 80 miljoen mensen overleden.

Ik heb veel geleerd en ik vond het interessant ook trist. Einde



BOEKEN

TIP



Boekentip

Ik ben in de vakantie een boek beginnen lezen. Het is nog niet uit, maar het is wel een avontuur. De titel is 'De steen der wijzen'. Het gaat over Harry Potter, zijn ouders zijn vermoord door jeuzewel. Hij is best bezorgd in de tovenarijwereld. Hij woont bij tante Petunia, om Hermione en Dink zijn die alle krijgen weet hij maar wil. Harry slaapt in de beroukast hij is daar meer dan op school. Harry heeft altijd veel honger want hij krijgt bijna geen eten. Maar op een dag krijgt hij een brief van iemand hij weet niet van wie want hij heeft de brief niet kunnen open doen. Ende rest moet je zelf lezen. Veel lees plezier!

-♡-

Liese

boeken tip gezocht

Ra venburcht!

Noa

Het is een heel spannend boek. Het gaat over 2 meisjes (Kaat & Eva) die samen hun vakantie doorbrengen en hun huis dicht bij een burcht; de Ravenburcht. Ze gaan bij de vijver picknicken wanneer Kaats jongere broertje zijn bootje kwijtraakt. Dit in een geheime gang belandt. Daardoor vinden ze een geheime brief, en zien ze een jongeman dood op de grond zien lichen. Gaan ze op onderzoek uit.

Het is een heel spannend en leuk boek.

Ik raad het aan aan degene die graag een beetje spannend lezen. Je wordt in een andere wereld gezogen. Het is vaak verrassend. Ik zou het echt aanraden om in die zelfde wereld terecht te komen. Andere boeken die ik je kan aanraden: Reisbureau Wereldvreemd, week wakers, alle Harry Potter's, de ergste juffen & meesters van de wereld.

Dit was mijn boeken tip. ♪

Dit deden we in april om elkaar te overtuigen dat boek te lezen. Zohadden we ook meens iets om in de vakantie te doen. Door deze leuke boeken tips heb ik tijdens de vakantie veel gelezen. Ik vond het hele leuke tips.

eiude !!!





Naar jaarlijkse gewoonte was het de eerste woensdag na de Paasvakantie buitenspeeldag.

Buitenspeeldag



Dardan

We hebben op woensdag 21/4/2021 buitenspeeldag gedaan. De hele school heeft eraan meegedaan! De juffen hadden 145 opdrachten 🤖. Die heel de school per drie klassen af moesten werken. Dus ongeveer 50 per groep! We kregen heel de schooldag om de taken af te werken. En als je klaar was dan kon de klas een anderen klas helpen die nog niet klaar was.

De groepen!!

De: eerste, tweede en derde kleuterklas

Het: eerste, tweede en derde leerjaar

En het vierde, vijfde en zesde leerjaar

Dus de hele school deed een wetstrijd tegen de juffen. Als de kinderen de wetstrijd wonnen dan gingen de juffen wanneer het warmerweer was een hele week lang in de namiddag een leuke buiten activiteit verzinnen. Maar als de kinderen de taken niet afkregen 🤖 dan wonnen de juffen de wetstrijd. En dan zouden de kinderen 1 hele week lang geen: papiertjes 'bakjes of sloddervos spullen vergeten mee te nemen 🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖 de kinderen waren gewonnen dus gaan de juffen een hele week lang een leuke buitenactiviteiten doen!!!!!!! Joepie joepie jee!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!EINDE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Buitenspeeldag

De buitenspeeldag wordt elk jaar op 21 april gevierd. Op die dag mag je niet gamen enzovoort. Maar moet je gewoon buitenspelen.

We kregen een sticker en die plakten we in onze agenda. Als je die scande, kwam je op een website terecht. Vervolgens kom je een filmpje tegen. In dat filmpje staan allerlei opdrachten.

Op school hebben we natuurlijk ook iets gedaan. We moesten met heel de school 155 opdrachten oplossen. Als we ze niet allemaal konden maken, moesten wij heel de speelplaats opruimen. Als wij ze wel allemaal konden oplossen, moesten de juffen elke dag een spel voor ons organiseren. De Kinderen zijn gewonnen.

Voor de rest hebben we nog heel hard genoten van de buitenspeeldag het was echt super leuk.

Willem



Buitenspeeldag 🏀

Op woensdag 21 april hadden we buitenspeeldag. Heel de school moest eerst een dansje doen. Als dat was gedaan gingen de juffen uitleggen wat we moesten doen. We moesten in groepjes 149 opdrachten doen. De kleuters moesten allemaal in een groep. Het eerste, tweede en derde moesten in een groep. En het vierde, vijfde en zesde. Wij moesten in het internaat de opdrachten uitvoeren. Dat was een leuke plek. De opdrachten waren best moeilijk. Bijvoorbeeld 50 keer in de basketbalring schieten. Dat moest ik doen met Jules en Victor. Het duurde eventjes voordat we het haalden. En we moesten met heel de klas 5 minuten de bal in de lucht houden. Dat hadden we na een paar keer gehaald. Toen het gedaan was moesten we naar de speelplaats. Om te kijken of dat het gelukt was. En ja hoor heel de school had het gehaald joepie! Dan mochten we als beloning heel de week een leuke activiteit doen als het terug mag met corona.



Buitenspeeldag

Op buitenspeeldag, toen we aankwamen deden we eerst een dans. Dan legde de juf uit wat we moesten doen. We moesten opdrachten uitvoeren. Toen we begonnen, moesten we een kaartje uit de pot pakken en daarop stond welke opdracht we hadden. Ik deed mijn opdracht met mijn groep. Dan moesten we met heel de klas een dans doen (macarena). Toen ik klaar was ging ik een volgende opdracht doen. Het was basketten. We moesten met een nieuw groepje 50x in de basketring gooien. Toen we in de helft zaten, gingen we spelen. Het was speeltijd. Op het einde moesten we 5 staartjes maken in ons haar. Dat was ook gelukt. Helemaal op het einde van de dag gingen we terug het dansje doen. Dan gingen we naar huis.

Victor



BUITEN

Deag

Theater op school

Theater op school

Maandag in de namiddag luisterden we een theater. Net voor het theater kregen we een A3 papier. Op het papier stonden tekeningen over het theater. We moesten ze tijdens het theater op gevoel inkleuren. Het ging over Sap en Pas. Ze konden elkaar horen maar niet zien. Sap zocht Pas en Pas zocht Sap. Sap hield van zacht en Pas van hard. Sap is graag samen maar Pas niet. Ze zijn dus verschillend. Achteraf vond Sap zijn naam niet leuk meer en veranderde Pas zijn naam in 1 en Sap in 2. Dinsdag is de acteur die Sap speelde naar onze klas gekomen. We moesten beginnen met ons blad dat we maandag hadden gemaakt te vouwen in 8 stukken. Daarna moesten we nadenken over kleuren, huisdieren, smaken enzovoort die Sap en Pas zouden kiezen. Vervolgens verdeelde de juf ons in duo's van 1 en 2. We moesten dingen doen zoals zwaaien, elkaar zoeken, de hand schudden enzovoort als 1 en 2. Daarna deden een duo alsof ze ruzie hadden en een ander duo maakte het weer goed. Achteraf kleurde we nog even en dan was het gedaan.

Laura

Workshop theater

Elena

Dinsdag kwam er een mevrouw genaamd Juicy, ze gaf uitleg over een luistertheater van maandag. Ze vroeg om dingen uit te beelden en om te tekenen. Het ging over Sap en Pas, oftewel 1 en 2. 1 was hard en wild en 2 was zacht en rustig. Ze vroeg bv om uit te beelden hoe 1 en 2 zouden zwaaien en zouden wandelen. Het verhaal ging over hen die elkaar probeerden te vinden. Maar het lukte niet. ze ontdekten een heleboel dingen. Toen besloten ze elkaar te ontmoeten in het midden. Ze herinnerden zich dat ze in hun eigen midden zaten, en dus konden ze elkaar alweer niet ontmoeten. Op maandag, tijdens dat we het aan het beluisteren waren, mochten we van alles inkleuren

Nieuws om ons heen Onze reporters volgen het nieuws op de voet.

in de wereld



in België

uit onze leefwereld



**Belangrijke
dagen in de
kijker**

Net zoals de andere maanden kwamen er deze maand heel wat herdenkingsdagen en andere dagen aan bod in de kring:

Onze Timemanagers schreven een tekstje over de dag die zij belangrijk vonden. Lees even mee.

- 2/4: internationale dag van het kinderboek
- 15/4: secretarisse dag (dank u Isabel)
- 21/4: buitenspeel dag
- 29/4: buitensles dag

Hoe 1 April (grapjes dag) is ontstaan

Het was in de zestiende eeuw begonnen. De bekendste verklaring is dat in 1582 door Paus Gregorius XIII, een nieuwe kalender werd gemaakt. Voor dat jaar werd in Katholieke landen oud en nieuw acht dagen gevierd van 25 Maart tot en met 1 April.

Door de nieuwe kalender begint het nieuwe jaar op 1 januari. Maar niet iedereen wist dat of wilde dat. Dus die vierden nog steeds nieuw jaar op 1 april. Daardoor werden ze door de anderen gepest op 1 april. Daardoor werd 1 april grapjesdag.

jack



fotopagina

In onze Bosbreinenklas gebeurde deze maand natuurlijk nog veel meer. Wisten jullie dit al?



zwemmen Wekelijks gaan we samen met de Slimme Vossen zwemmen.

Zwemmen

Op 20/4/2021 gingen we zoals elk jaar weer gaan zwemmen. Het eerste wat er werd gedaan was de groepen indelen. We werden eerst in twee groepen verdeeld, je had groep een en die zaten bij juf Ellen. Dan had je groep twee en die zaten bij juf Bieke. Daarna werd groep twee ook in twee groepen verdeeld. We leerden pijlen ook leerden we met onze benen trappelen. Het was dus erg leuk.

Geschreven door Fien.



Zelfs na ons project blijven we ons inzetten voor het milieu.

Duurzaamheid

We denken na over oorzaken en gevolgen. Al onze acties kunnen uiteindelijk verre gevolgen hebben, stellen we vast.

Mensen

Verleden tijd

Jk ben nu 50 jaar. En soms, oké, vaak denk ik terug aan mijn verleden. Aan hoe het toen was. Zoals 2020. Een van de ergste jaren van mijn leven. Maar ook van 2050. Toen we opeens alleen maar zoet water hadden. Dat was goed, maar ook slecht nieuws. Het goede nieuws was dat we super veel drinkbaar water hadden, het slechte nieuws was dat bijna alle vissen die in zoet water leefde uitstorven. Jk was toch al niet zo dol op vis dus voor mij was dat niet zo'n grote verandering. Maar de chaos brak pas echt uit toen iedereen besepte dat er geen zout meer was. Mensen kochte al het zout in alle winkels en zout fabrieken werden dubbel betaald om meer zout uit het overige water te halen. We zijn er tot de dag van vandaag nog steeds niet achtergekomen hoe het zout uit het water kwam en waar het nu is. Sommige mensen hebben de gekste theorieën zoals: de wereld wilde de arme mensen belonen met meer drinkbaar water en ons straffen door ons zout af te pakken, dus nu reizen mensen naar arme landen omdat ze denken dat het zout daar ligt. Grote onzin als je het mij vraagt. Maar er zijn ook zinnig theorieën zoals: Het zout is er verst met kleine deeltjes in gekomen, dus kan het er ook met kleine deeltjes uitkomen. We hebben geleerd om zuinig om te gaan met water en zout en we denken dat we over 5 jaar terug met gaan hebben.

Water verspilling

Wij als Belgen verspillen veel water, maar wat als wij zo voort b doen met veel water te verspillen.

Dan komt er binnen 2 jaar geen water meer uit de kraan. We w onhygiënisch en gaat iedereen beginnen stinken. Als tweede g hebben we minder voedsel. Dieren hebben ook water nodig du zijn er veel uitgestorven dieren. Wij gaan allemaal dood. maar goede eraan is dat we zuiniger omgaan met water.

Wat als we een andere planeet gebruiken

Het gaat hier over toi-700. Als we toi-700 zouden gebruiken, kunnen we al met groene energie beginnen. Dan wordt de planeet niet vervuild. Er zijn natuurlijk wel wat nadelen.

Ten eerste is het 101 licht jaar reizen. Dat is 101 jaar reizen met 300.000 kilometer per uur per seconde of 1 miljard kilometer per uur. Dat is echt super duper snel.

De planeet is wel 20% groter dan de aarde. Dat betekent dat er meer mensen op kunnen. Dat zorgt ervoor dat er geen over populatie meer is. Een leuk feit is dat de aarde er 365 of 366 dagen over doet om rond de zon te draaien. Toi-700 doet dit in 37 dagen; dat is 1 maand en 7 dagen.

Of je er nu echt op kunt wonen is nog niet echt zeker maar lijkt mee

stop wasting water
Save the world



stop me

WATER VERSPILLING

2030 met zout water.

Voeger mochten we gefiltert water gebruiken. Maar nu is dat anders. Nu 2030 mogen we door de wet alleen maar zout water gebruiken.

Zoals ik al zij... de wet met alleen zout water. Dus nu wil bijna niemand meer drinken, douchen, eten maken. Dat er ook meer uitdroogden zullen zijn en een tekort aan water. En als we niet willen drinken sterven we zelf. Dus zullen de bomen en dieren ook sterven. Dus als we zo doen gaan doen dan komt dat gebeuren.

toch wel goed maar ook slecht.

Eigenlijk is zout water best wel goed tegen veroudering. Maar als je het teveel van het goede doet met zout dan heb je een probleem. Bijvoorbeeld in je eten en zout water drinkt dan kun je nierstenen en uitgedroogde cellen tegen komen. Het zout wel goed zijn als je puistjes hebt. Want dan drogen de puistjes uit.

Einde



Plannetjestijd

Heel wat plannetjes werden deze maand getoond en gepresenteerd.

Fien had een experiment gedaan. De bubelbrouwerij.

Lune had een plannetje over BIJMS Got Talent

Car had een helpoel weetjes over de Landschildpad zoals: wat ze eten hoe ze zich verdedigen hoe ze zich verdedigen.

Scott had de dode hoeken nog eens herhaald met zijn plak !!! SLIM!



Lune maakte een powerpoint over chocolade gemaakt heel leersaam.



