

BOSSREINER

KLASIKANT



Mi

deli

Jarige van de maand mei

Scott was jarig op woensdag 12 mei. Hij heeft cupcakes gebakken met zijn zus en Jules, Cas, Victor en Dieter zijn pizza's komen eten en blijven slapen. Het was dus een leuke vrijdagdag.



LEREN  
IN  
MEI

→ cijferen



hoeken  
maken  
+  
tekenen



# Speciale dagen in mei

## Het Suikerfeest

Het Suikerfeest start 12 mei. Dan is het het einde van de ramadan. Laat ik even vertellen wat de ramadan is. Dus de moslims mogen alleen voor dat de zon opkomt eten en na dat de zon onder is gegaan. Wat is dan het Suikerfeest? Het Suikerfeest is dat ze terug mogen eten wanneer ze willen. Bij de ramadan deelden ze duizenden maaltijden uit ook aan niet-moslims. Zodra het donker is zoeken ze hun familie op. Dan nemen ze samen een maaltijd. Dat noemt men een iftar.

Luna ↑

## Vroedvrouwen-dag

Een vroedvrouw is een mevrouw/meneer die de mama en de baby voor, tijdens of na de bevalling helpt en raad geeft. Je hebt vroedvrouwen die in het ziekenhuis werken of aan huis komen. De vroedvrouwen in het ziekenhuis helpen bij de bevalling en na de bevalling de eerste dagen als de mama samen met haar baby ligt in het ziekenhuis. Als je naar huis gaat, kan je kiezen of er een vroedvrouw langst komt. De meeste mama's kiezen er wel voor als de vroedvrouw thuis komt; weegt die de baby helpt bij de voeding, geeft tips bij krampjes, helpt bij het badje ..... En zorgt ervoor dat alles goed gaat met de mama en de baby.

Op 5 mei was het vroedvrouwendag van dune

# Vrije dagen mei

maaije  
en lauta

Er zijn heel wat vrije dagen in mei bv :

**Pinksteren -> Pinksteren word gevierd zevende dag na Pasen**

**I**n de middeleeuwen was Pinksteren een uitbundig volksfeest, dat soms wel acht dagen duurde. Mensen strooiden rozenbladeren door de kerk en kozen het mooiste meisje van het dorp tot Pinksterbruid, een soort 'Miss Lente'. Zij werd met bloemen versierd en de huwbare jonge mannen dansten om haar heen.



**Pedagogische studie dag-> alleen juffen moeten leren**

Vrije  
dagen

## Vrije dagen in mei

Er zijn heel veel vrije dagen in mei bijvoorbeeld hemelvaart of een facultatieve verlofdag. Hemelvaart is elk jaar een andere datum. Dit jaar was het 13 mei. Het is wel elk jaar op een donderdag. Volgend jaar is het bijvoorbeeld 26 mei. Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Een facultatieve verlofdag is een vrije dag die een school vrij kiest. Een school kan bijvoorbeeld kiezen om de facultatieve vrije dag tussen een feestdag en een weekend te plaatsen. Dan noemt het een brugdag. Een school kan ook kiezen om deze facultatieve dag bijvoorbeeld in het midden van een lange periode te plaatsen. Een vrije dag is altijd leuk. Er waren veel vrije dagen in mei om met familie of vrienden door te brengen.

in  
mei

Camping Koekkoek Blankbaart van m



Camping koekoek  
wie is wie?

Camping koekoek is een voorstelling van  
theater gezelschap warmoes. Het is opgericht  
door Saartje Hebbink en is cultureel en  
woonde in Lier. Ze kreeg een woordafdeling  
somijd. Haar echtgenote moent Christophe  
Hessels. Hij werkt ochter de reformer  
en is meubelontwerper. Het  
is een van de meest succesvolste theater-  
gezelschappen in België.

Willem



### Wat doet Camping Koekoek?

Camping Koekoek vindt plaats in het donker waar we in een strandstoel zitten. Camping Koekoek brengt eigenlijk allemaal verhaaltjes die over dieren gaan. Met de dierenverhaaltjes willen ze ervoor zorgen dat we nadenken over ons eigen leven. We bouwen zelf aan ons geluk.

In die verhaaltjes komen ook oefeningen die wij ook hebben gedaan. Zoals: oma gaat op reis, een spel waarin we moesten zeggen hoe we ons thuis voelden. Bijvoorbeeld: ik voel me thuis als ik pannenkoeken eet. De volgende persoon herhaalt de zin en vult aan met zijn eigen thuisgevoel. Zo moet ieder kind van begin tot einde heel het verhaal doen. Dit spel is goed om je geheugen te trainen en je te ontspannen.

Camping Koekoek zal goed helpen na een drukke dag school om thuis te kunnen ontspannen.

Geschreven door Dardan

# NIEUWS

## Wat zat er in de maand mei in het nieuws?

- 1) Lenard was de mol
- 2) De eerste Vlaming die het vaccin kreeg is gestorven.
- 3) Er wordt een slachthuis gesloopt omdat de dieren er werden mishandeld.
- 4) Er waren in de maand mei 1 miljoen besmettingen.
- 5) In Amerika heeft een YouTuber een heel parcours gemaakt voor eekhoorns.
- 6) Niels de stadsbader is besmet met corona.
- 7) De proclamaties van iedereen die in het zesde zit, mag doorgaan.

Zoals je kunt zien zat er in de maand mei veel in het nieuws  
Maar mijn favoriet was toch nummer 5.

Groetjes Fien

- Veel doodgebeten reeën in Brasschaat door honden.
- In Nederland is een grote vogel tegen een windmolen gevlogen.
- Er gebeurde in Italië op 23 mei een ongeluk met een kabelbaan, 14 dodelijke slachtoffers.
- Italië wint het Eurovisiesongfestival.
- VS stuurt vaccins naar arme landen in de wereld bv: Afrika +80 000
- In België is Marc Van Ranst met zijn familie ondergedoken omdat een soldaat het gemunt heeft op hem.
- In Brasschaat probeerden dieven om 4:00 een plofkraak te doen bij Bpost, maar het alarm is afgegaan en dan zijn ze gaan lopen.

Groetjes Julie

## Wist je dat?

- Wist je dat we in de fuurzaal op camping koekeak zaten?
- Wist je dat we nu weer brandoefeningen doen?
- Wist je dat we door Nena's plannetje nu weten hoe groot en zwaar wolken zijn en hoe hoog ze zweven?
- Wist je dat we omdat het fietswreke was een leuke tour en parcours hebben gedaan?
- Wist je dat we nu als we iets stout doen een geel kaartje moet afgeven?



# Fietstocht



Scott

## Fietsweek

Op 21 mei vertrokken de bosbreinen op fietstocht door Brasschaat. Er zijn natuurlijk wel wat regels zoals: rechts fietsen, twee handen aan het stuur, geen wheelies of jumps.

We vertrokken aan de school gingen toen naar de geitjes in katekesberg en daarna naar het park van Brasschaat. Daar moesten we en test afleggen. Eerst moest je zigzaggen tussen drie kegels. Dan was er en versmalling daarna drie hobbels dan moest je weer zigzaggen maar deze kegels waren dicht bij elkaar. Toen was er en scherpe bocht erna was en slangenbocht. Dan waren er weer drie hobbels. Eentje was normaal maar en anderen twee waren dicht bij elkaar daardoor was het een beetje moeilijker. Dan was er en ladder waar je over moest rijden zeer hobbelig. Op het einde moest je stoppen voor je remmen te testen. Daarna mocht je even en koekje eten en toen vertrokken we weer. Daarna was het gewoon fietsen en toen waren we terug op school. Toen was het al tijd om naar huis te gaan



## Fietstocht door Brasschaat

Op vrijdag 21-05 hadden we een fietstocht met het 5de en het 6de. In de namiddag fietsten we door Brasschaat. De regels waren: niet zonder handen fietsen, achter elkaar fietsen, goed opletten en geen truckjes doen. De politie was er ook bij. We fietsten van onze school door de Kattekensberg zo naar het grote rondpunt. En van daar gingen we naar het park van Brasschaat. Daar moesten we een fietstest afleggen. Dat was heel leuk! We gingen terug naar school aan het einde van de dag.

Cas



# DE BRANDOEFENING

## De Brandoefening

Billie

Op Maandag 17/5/2021 was het brandoefening. Het is heeeel belangrijk dat je weet hoe je moet handelen bij brand.

Je moet niet gewoon naar buiten rennen, maar je MOET heel rustig blijven. Op de plekken waar nodig is staat een groen bordje dat aangeeft dat je op de plek waar het bordje staat kunt verzamelen, als er brand is. We hebben dat met heel de school gedaan ook de kleuters. Bij ons staat dat bordje op het voetbalveld

Billie

## Het brandalarm

We hadden in de namiddag na het forum een voorbereiding op het brandalarm. Na het forum gingen we naar de klas en we wisten niet wanneer het alarm ging afgaan. En toen we onze boekentas waren aan het maken ging het opeens af. Dus we gingen in een rij naar het voetbalveld. We bleven in een rij staan. De hele school moest naar het voetbalveld komen omdat de leerkrachten de kinderen moesten tellen. Zo weten de leerkrachten dat niemand meer binnen zit. Toen het brandalarm gedaan was gingen we terug naar de klas. Dit was mijn vrije tekst, hopelijk vonden jullie het leuk.

Van Victor



Vervuiling

## Vervuiling

In dit verhaal ga je meer te weten komen over vervuiling.



Vervuiling is niet goed voor de aarde.

We gooien plastic in de vuilbak (PMD -zak) en niet op straat.

En net het zelfde met papiertjes of schipzakje .

Wat kan er gebeuren als we zo voort blijven doen:

We hebben minder water, dieren sterven uit dus minder vlees.

We moeten dus opletten . Doe je mee met recycleren en zo maar voort.

Nena heeft met haar plannetje de hele klas overtuigt om op te passen.

the end

## Mei plasticvrij

Waarom is mei plasticvrij? 'Mei plasticvrij' is een bewustwordingscampagne. Om er achter te komen en bewust te worden over het feit hoeveel impact plastic op de aarde heeft. 'mei plasticvrij' is bedacht door een handvol geëngageerde vrouwen, die zelf niet perfect waren in hun eigen plasticverbruik maar graag meer plasticvrije mensen wilde zien. De oprichters zijn: Ineke Van Nieuwehoven, Anne Wislez en Maria Meulders.

Waarom verkopen/ en kopen de winkels nog plastic? Het is goedkoper

3 landen met de grootste ecologische voetafdruk? 1) de Verenigde Arabische Emiraten met 10,68 hectare 2) Katar met 10,51 hectare 3) Bahrein met 10,04 hectare

De minst hoge ecologische voetafdruk komt van Eritrea met 0,43 hectare

De aarde heeft dit nodig! steun ons en koop zo min mogelijk plastic.

Want elke stap telt

**EINDE!**

Wan Mai ↗

Geschreven door: Noa.

# LEUKE VERHALEN

## Het Arme Hutzje

Op een dag ging de familie eten stelen toen Lars op een glas stuk liep hij riep (heel hard) auw! Ze liepen snel naar huis om hem te verzorgen maar ze hebben geen verzorg spullen

(Sara de moeder). Moest wel stelen ze rende zo hard als ze kon maar ze woonden ~~in~~ midden in Pakistan.

Het was 12 km wandelen en ze moest ook eten. Ze kwam ineens in een theater terecht. ~~Waar~~ ze vond het eigenlijk heel leuk ze vergat perongelukkig Lars.

Ze werd steeds rijker ze was een miljonair. En ineens zij had haar hoofd Lars. En ze zij meteen tegen haar bodyguard. VERZORGING. SNEL.

Ze ging naar Pakistan en zag Lars dood liggen. Met iedereen er naast ze zei is iedereen DOOD. Ze begon te wenen.

Einde

Dieter

## -----*Angsteval*-----

Het was vrijdag 13 mei 1931 in Brussel. Lika en haar familie sliepen, want het was middernacht. Lika had een droom, over een speeltuin waar ze wel vaker naar toe ging. Ze was leuk aan het spelen tot dat haar mama werd overvallen. Ze werd wakker en ging kijken of haar mama in bed lag. Ja, ze lag in bed. Lika ging weer slapen.

De volgende dag vroeg de mama van Lika, Chantal, of Lika mee wou naar de speeltuin. Dat wilde Lika wel. Ze was leuk aan het spelen tot dat haar mama werd overvallen. Lika achtervolgde haar, kreeg haar te pakken en pakte haar mee. Terug thuis belden ze de politie. Toen besepte Lika dat dat net hetzelfde was als in haar droom. Alleen het laatste niet, maar toen was Lika al wakker geworden. Dat vond ze best eng. Ze durfde het niet tegen Chantal te zeggen. Dus hield ze dat geheim.

Die nacht droomde ze niets. Ze had niet eens een droom. De dag gebeurde er ook niets. Die avond dacht ze ineens: 'Ik droomde vannacht niets en er gebeurde ook niets.' Ze vond het nu allemaal nog enger.

Zondag 14 mei. Die avond begon Lika's droom snel nadat ze sliep. In haar droom zat ze op een paard. Ze vond het zo leuk, ze riep: 'Joehoe!' Ze sprong over balken, ze ging galopperen enz. Een tijdje later viel ze af het paard. Ze had zoveel pijn aan haar arm. Ze moest naar de spoed. De vrouw die haar binnenliet was heel lief. Ze moesten heel even wachten tot de dokter kwam. Ze zag er heel lief uit, maar deed Lika zoveel pijn! Chantal moest in de wachtzaal blijven. Lika schreeuwde heel erg hard dat Chantal het hoorde tot in de wachtzaal. Chantal rende er zo snel mogelijk naar toe en werd razend. Dan moesten ze allebei naar de wachtzaal. Een tijdje later kwam een heel erg enge dokter hun halen en zei: "Ik zal wel meteen met de deur in huis vallen, je arm is gebroken". Op een heel erg enge manier sloeg hij ook nog eens op Lika's arm. Lika werd wakker. Jammer genoeg kwam ook deze droom weer uit.

De volgende dag heeft ze lang nagedacht. Hoe kon dit nu? Het kwam door een steen die ze had gekregen.

Lika gooide deze magische steen direct weg. Geen enkele droom kwam nog uit. Lika was zo blij. Ze vertelde het hele verhaal aan haar familie. Om dit te vieren bouwden ze samen het grootste feest dat iemand ooit gezien had.

# PLANNETJES

van Mei

gemaakt door Edora, Elena

Plannetjes Mei

Nena heeft een PowerPoint gemaakt over wolken.

Normaal zou je denken dat een wolk zo licht als een veertje zou zijn.

Blijkbaar niet. Een wolk weegt maar 3 kilo en 500 gram. Daarnaast

heeft Nena ook nog een PowerPoint gemaakt. Over vervuiling

Nena houdt blijkbaar veel van wetenschappelijke dingen.

Om meer te weten te komen over je klasgenoten kun je terecht bij

Lune. Zij heeft een boekje gemaakt met informatie over ons. Door

vragen te stellen aan de kinderen in onze klas.

Bij Jack kun je vragen stellen of zijn tekst lezen over Doss Desmond.

Doss Desmond is een man uit de tweede wereldoorlog.

Om met computer coördinatie te werken ga dan bij Scott langs. Hij heeft

een pixel tekening gemaakt.

Geschreven door Edora  
30/5/2021

## Plannetjes van mei



Er waren veel leuke plannetjes geweest. Nena had een PowerPoint over wolken, ze had het over hoe groot en zwaar ze zijn, een gemiddelde wolk weegt zoveel als 300 auto's!

Geen veertje. Lune had een plan over elk kind van onze klas!

Nena had het ook over vervuiling. Luna had een pixeltekening gemaakt toen moest iedereen er een maken, super leuk!

Edora en Elena 1/6/2021

# Wolken

Jullie denken vast dat ik een heleboel wetenschappelijke dingen ga vertellen over wolken en hoe deze in de lucht blijven, maar nee. Ik heb opgezocht hoe groot, zwaar en hoe hoog ze zweven. Na wat te hebben gezocht vond ik hoe groot en zwaar wolken zijn, hou je vast. De gemiddelde wolk heeft een lengte en diepte van 2 kilometer en een hoogte van 200 meter. Als je dit nu gewoon zo hoort of leest lijkt dit misschien niet veel, maar dit is echt lang. En de gemiddelde wolk weegt maar liefst 500 miljoen gram, dit is zoveel als 300 auto's. Wolken zweven tussen 2 en 18 kilometer hoog. Je dacht vast, net zoals ik deed: een wolk? Pff, wat is daar nu interessant aan? Maar ik hoop dat je nu zult inzien dat een wolk alles behalve saai is. Sommige mensen vinden het leuk om te kijken naar de vormen die ze zien in de wolken, andere vinden het fijn om ze te bestuderen. Ik vind dit beide leuk en ik wou ook al heel lang weten hoe groot en zwaar een wolk was. Ik dacht altijd dat een wolk zo licht als een veertje was, niet dus!