

K P a s R r a n T



Bosbreinen



Wees nooit bang om te proberen,
zelfs al gaan er dingen mis.
Niets doen is garanderen,
dat alles blijft zoals het is.

October

Inhoudstafel

- gruezelverhaal 1-7
- het weer 8
- Wist - je - dat 9
- Jansen van de maand 10
- boekentip
- Speciale dagen 12-13
- Quiz 14
- activiteiten van oktober 15
- fotoblad 16-17
- forum 18
- een verhaal 19
- Wat als ... (de milieubeschermers) 20

De burgemeester

Vor weg hier Yandean ligt het kleine dorpje Haring. Het kleine dorpje dat er woonde is altijd al heel vrolijk geweest en iedereen was er gelukkig. Ook de burgemeester van Haring was een gelukkige man die woonde in een huisje met zijn vrouw en twee kinderen. Elke keer als er iets in Haring misliep of er een probleem was, kwam iemand de burgemeester halen. De burgemeester had altijd tijd, behalve 's nachts. 's nachts mag je de burgemeester niet storen en niemand weet waarom. Sinds een paar jaar geleden is er elke dag wel op het nieuws dat er iemand vermist is, elke dag. Eerst maakten de mensen zich druk, maar nu niet meer. Het was 13 oktober en een nieuweling in het dorp klopte aan bij de burgemeester niets wetend van het 'niet storen 's nachts', omdat niemand opendeed dacht hij de deur open en wat hij zag was vreemd. De burgemeester was aan het veranderen in een soort weerwolf. Toen de weerwolf de man zag, brulde hij. De brul was zo luid dat iedereen hem moest hebben gehoord. In één blik op de weerwolf wist de man meteen een verklaring voor de vermiste mensen. De man wist dat als hij niet vluchtte, hij ook één van die vermiste mensen werd. Intussen kwamen er ook anderen aan en toen de weerwolf ze zag, vluchtte hij het bos in. De burgers benoemden die dag tot 'officiële burgemeesterdag'. Behalve op 13 oktober sprak niemand over die nacht.

OCTOBRE

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| MA 1 | DI 2 | WO 3 | DO 4 | VR 5 | ZA 6 | ZO 7 |
| MA 8 | DI 9 | WO 10 | DO 11 | VR 12 | ZA 13 | ZO 14 |
| MA 15 | DI 16 | WO 17 | DO 18 | VR 19 | ZA 20 | ZO 21 |
| MA 22 | DI 23 | WO 24 | DO 25 | VR 26 | ZA 27 | ZO 28 |
| MA 29 | DI 30 | WO 31 | | | | |



Nene

De burgemeester

Ver weg hier vandaan ligt het kleine dorpje Haring. Het kleine veldje dat er woonde is altijd al heel vredig geweest en iedereen was er gelukkig. Ook de burgemeester van Haring was een gelukkige man die woonde in een huisje met zijn vrouw en twee kinderen. Elke keer als er iets in Haring misliep of er een probleem was, kwam iemand de burgemeester halen. De burgemeester had altijd tijd, behalve 's nachts. 's nachts mag je de burgemeester niet storen en niemand weet waarom. Sinds een paar jaar geleden is er elke dag wel op het nieuws dat er iemand vermist is, elke dag. Eerst maakten de mensen zich druk, maar nu niet meer. Het was 13 oktober en een nieuweling in het dorp klopte aan bij de burgemeester niets wetend van het 'niet storen 's nachts', omdat niemand opendeed dacht hij de deur open en wat hij zag was vreedlijk. De burgemeester was aan het veranderen in een soort weerwolf. Toen de weerwolf de man zag, brulde hij. De brul was zo luid dat iedereen hem moest hebben gehoord. In één blik op de weerwolf wist de man meteen een verklaring voor die vermiste mensen. De man wist dat als hij niet vluchtte hij ook één van die vermiste mensen werd. Intussen kwamen er ook anderen aan en toen de weerwolf ze zag, vluchtte hij het bos in. De burgers benoemden die dag tot 'officiële burgemeesterdag'. Behalve op 13 oktober sprak niemand over die nacht.

OCTOBRE

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |





Griezelverhaal over Zoro de kat

Het mystery over Zoro de kat

Er was eens een kat genaamd Zoro. Ze zat in een dieren asiel. Ze was zielig en alleen, ze had geen vrienden. Ze kon praten en ze had het zo saai dat ze weg wou van het asiel dus ze maakte een plan. Haar plan was gelukt en ging naar huizen om huisdieren op te eten. Op een dag kwam ze aan een groen huis aan zonder deur en de ramen zaten vol bloed. Zoro de kat kwam binnen door het open raam op het dak. Daar zag ze een oude hond Cas. Hij zij als je meer dieren wilt opeten dan moet je naar Singapore gaan, daar zitten super veel dieren! Hij ging naar Singapore met een vliegtuig. Hij zat tussen de koffers. Hij kwam aan in Singapore en ging eerst naar een horrorhuis, daar dronk hij wat bloed. En toen ging hij naar een klein dorp genaamd Mami. Hij kwam daar een griezelige man Scott tegen. Hij zij ga verder in het bos en daar vind je gigantisch veel dieren. Dus Zoro geloofde de Scott en ging verder in het bos. Maar blijkbaar was Scott een goeie vriend van Cas de hond. Ze maakten een plan om Zoro te laten opeten door zombies. Zoro ging verder in het bos en zoals gepland kwamen er zombies. Hij was aan het vechten tegen de zombies maar ze waren veel te sterk. Dus hij ging terug naar meneer Scott. Ondertussen belde Scott naar de politie. Toen hij aan kwam bij Scott stond er ineens politie. Meneer Scott moet lachen haha. De politie nam hem mee en stak hem in een horrorhuis. Daar ging hij dood omdat hij het zombie virus had opgelopen. Iedereen was blij en gelukkig.

EINDE!

Myne Voorwerpen



Er was eens een jongen die Molly heette. Op vrijdag de 31ste oktober ging hij met zijn vriend Dolly naar de fabriek. Het was Halloween en ze wilden drankjes uit de fabriek stelen. Ze stolen de drankjes en ze renden weg. Toen werden Molly en Dolly achtervolgd door de brede meneer van de fabriek. Dolly en Molly waren te snel maar ze hadden niet gezien dat de bouwvakker hen ook had zien stelen. Hij rende naar hen toe maar viel over een wortel van een boom. Molly en Dolly hadden ook nog pompoenen nodig voor hun Halloweenfeestje. Ze gingen naar het pompoenveld, ze plukten een pompoen en ze renden weer weg. Ze gingen terug naar huis met de gestolen drankjes en pompoenen. Toen verkleedden ze zich in een spook en ze gingen naar het feestje. Het liep goed af.



Fien

Vrije tekst Halloween

Er was eens een meisje genaamd Loesie en ze speelden heel graag buiten. Op Halloween dacht ze: ik ga nog even buiten spelen met mijn vrienden' ze speelden altijd heel dicht bij een verlaten dorp. Ze gingen er nooit echt binnen. Maar op Halloween zei Loesie: eigenlijk is het vandaag griezelig. Dus ik had een idee om in het verlaten dorp te gaan' haar vrienden zeiden: ben je zot' er zitten daar geesten. Loesie zij: doe niet zo flouw. Ze ging binnen. Haar vrienden hadden gelijk. Er was een ziellenzuigergees. Dus loesie wandelde en wandelde. Maar toen de geest haar hoorde ging hij meteen op haar af. Toen hij bij haar was wist Loesie niet wat ze zag. Haar ziel was in een klap weg. Haar vrienden hoorden een harden klap. Ze wisten dat er iets niet klopte. Dus ze gingen binnen in het verlaten dorp. Ze zagen allen maar het lichaam van Loesie dat flouw gevallen was. Er lag een boek naast het lichaam. De titel' was' wie geen ziel heeft, lees dit boek! Bob, èèn van de vrienden van Loesie, opende het boek. Er zat een roodkleurige steen in. Bob las de tekst die ernaast stond. Zoek je ziel bij mij, dan zijn je lichaam en ziel weer vrij. PS: pak de steen mee naar de ziellenzuigergeest. Dus ze gingen op zoek naar het huis van de geest. Na een kwartier wandelen, zien ze een berg met ramen en een deur. Dus ze gingen er een kijkje nemen. Ze zagen de geest spelen met de zielen die hij had gestolen. Hij zei: ik ben de ziellenzuigergeest en niemand verslaat mij en ik hou alle zielen bij' toen de vrienden dat hoorden, dachten ze: krijgen we Loesie haar ziel nooit meer terug? Daarna zijden ze: bob wat staat er nog in het boek? Neem de steen en het lichaam, doe de steen tussen het lichaam en de ziel en ze verbinden weer. Dus de vrienden deden dat. De ziel van Loesie ging weer in haar lichaam. De geest verdween. Ze gingen terug naar huis en ze leefde nog lang en gelukkig.



Het griezelverhaal

Er waren eens twee jongens genaamd Pieter en Jan. Het was Halloween en ze kregen snoep. Ze waren wat aan het wandelen maar ze kenden het daar nog niet. Maar toen waren ze in een eng bos. En verderop was er ook één eng huis daar gingen ze naartoe omdat het spannend leek. Ze waren er heel dichtbij en ze hoorden een raar geluidje, dus Pieter en zijn vriend verstopte zich achter een boom. En toen gingen ze er dichterbij naartoe en kwam er ineens een zombie naar buiten. De zombie had hun gezien en de zombie rende achter hun aan! Pieter en Jan rende zo snel als ze kunnen. De zombie was ook heel snel dus hij was heel dicht bij de jongens. Maar het bos heel groot dus ze waren de weg kwijt. De zombie kwam dichterbij en dichterbij. Het begon ook heel donker te worden in het bos. De jongens waren heel moe en de zombie ook, dus de jongens konden snel hun verstoppen. En ze zagen de zombie niet meer en Pieter en Jan wisten ook niet waar hij was. En opeens kwam er een geluidje achter hun. Het was de zombie! Pieter en Jan pakte een stok en doodde de zombie.

EINDE!



in een kasteel net buiten de stad. Daar kent Lynn niemand. Elke keer bij Halloween
kent hij om 20.00 bij je aankomen 3 maal 'tek, tek, tek'. 30 oktober is hij zo
opgewonden als wat. Hij loopt de hele tijd geamuseerd door zijn kasteel.
Het was nacht, ja natuurlijk een vampier, kan niet tegen daglicht! De zonsopkomst
was er bijna, toen hij eindelijk naar zijn vertrek ging. Daar kroop hij in zijn bed
en bleef hij nog een tijdje piekeren. Rond de middag hoorden hij een geluid
hij ging erop af en zijn zonnenuit hielp hem om niet in de zon weg te smelten.
In de keuken vond hij een vreemde zambie. Hij dacht dat hij dood was,
zo mooi was ze. 'Hallo' rillende hij. 'hey' zei de vrouw 'wie ben jij?' vroeg hij.
'Ik ben Choan' zei de vrouw 'wat doe je hier?' 'ik ik, ik ben een dief' zei Choan.
'Het even wist Freddy niets te zeggen, toen kreeg hij een idee. 'later we elkaar
helpen' zei hij. 'jij helpt mij met huishoudelijke taken, en ik help jou een beter persoon
te worden'. 'oké' zei Choan. Verder leefden ze nog lang en gelukkig en op
31 oktober zou hij nu roepen 'Happy Halloween'

This  is Halloween!!



Groezelstad

Billie

Het begon op een zondagavond. Toen wandelde er een onschuldig poesje rond in een verlaten straat. Dat onschuldige poesje noemt Soleil. Oei, er gebeurde iets! Soleil kwam een ander poes tegen. Normaal gezien zou Soleil weglopen, maar nu was het anders. Soleil bleef staan, oog in oog met de andere poes.

Die ene poes waar Soleil oog in oog mee stond, dat was Lune. He! Soleil en Lune, dat is grappig, zon en maan samen. Na enige tijd werden ze goede vriendinnen. Ze deden alles samen. Op een dag, juist met Halloween, gebeurde er iets ergs.

Soleil en Lune gingen samen naar het bos waar alle andere vriendinnen ook waren. Het was er een feest! Na een lange tijd gedanst te hebben kwam er ineens iemand te voorschijn. Het was geen poesje, maar een geest met de naam "Spoekie". Ze vloog over hun kop, tussen hun poten, pakte hun taart af, duwde alles omver en verdween.

Lune en Soleil schrokken zich te pletter. Er was en ijzeren stilte. Boe! Iedereen schrok nog meer. Spoekie was iets vergeten, namelijk de versiering.

Soleil was dapper en riep: 'STOP!!!!, kom terug. Breng alle spullen mee en kom samen met ons Halloween vieren.'

Ze maakten er samen nog een fijne avond van.

Het weer

4/5/21



16°C
een beetje bewolkt

5/5/21



16°C
er is kans op regen en
een beetje regen

6/5/21



15°C
er is kans op een
beetje regen en
bewolking

7/5/21



17°C
en beetje zon en een beetje
bewolking

11-10-2021

Het was 15°C en het
was bewolkt met een beetje
zon.



12-10-2021

Het was 12,5°C en
het was aan het
regenen.



13-10-2021

Het was 14°C en het
was bewolkt.



14-10-2021

Het was 16°C en
het was zonnig.



Wist je dat

- 2 weken cito's heel lang zijn?
- dat ROTS en water heerlijk is?
- je een condoom niet door de wc mag spoelen?
- er 3 jarige van de maand oktober zijn? (Victor, Billie en Willem)
- we een nieuw rusthuisje krijgen?
- Puisten uit knijpen voor wondjes zorgt?
- wist je dat wij griezelige monstertjes gaan worden op halloween?
- je huid 4 kilo weegt?
- de burgemeester langst was gekomen?
- we een museum gaan openen over het lichaam?



Jarige van de maand



SPECIAL E D A G E N V A N

wereldvoedsel-dag

Zaterdag 16 oktober was het wereldvoedsel-dag. Het is begonnen in 1979. Deze dag is gemaakt omdat ongeveer 820 miljoen mensen, dat is $\frac{1}{3}$ zonder eten gaan slapen. Bij deze dag stuur we even besteden aandacht voor deze dag. Meer dan 150 landen meer dan 24 duizend mensen door de honger. 18 duizend mensen zijn daar van kinderen. Hopelijk word dat snel al wat beter. Dus gooi geen eten weg!

Luna

OKTOBER

Wereld dieren - dag
4 oktober 1930 is werelddierendag opgericht. Het is ontstaan omdat we dan de levensomstandigheden van dieren te verbeteren. Dus het is een dag waarop we may meer ons goede hart voor elke diersoort gebruiken. Het gaat er dus om te strijden voor de dieren-rechten.

Luna



De timemanagers doen niet allen speciale dagen, maar ook en dag uit het verleden.

Hieronder een aantal voorbeelden.

OKTOBER

18 oktober 1963

Felicette: eerste kat in de ruimte

Fellicette, een straat kat uit Parijs maakt als eerste kat een vlucht in de ruimte de vlucht duurden vijftien minuten

- 17 oktober 1933

De Duitse genie Albert Einstein verhuist uit Duitsland naar Amerika

Week van het bos 11-10 tot 15-10

Het was voorbijen week van het bos. Het draait dan allemaal om het bos dus deden wij leuke activiteiten over en in het bos! We hebben een opdracht gedaan bij de kleuters. Dan moesten de kleuters iets bij de juf voelen dan kwamen ze naar ons een moesten ze hetzelfde vinden. Wij kregen ook een leuke bundel van het bos.

Reporter Heli en Fien

Facebook, twitter en whatsapp lagen 3 oktober plat.

Op zaterdag 3/10/2021 lagen facebook, twitter en whatsapp plat dat kwam door een technische storing in de wifi verbinding bij facebook maar alle geluk was het de volgende dag weer gemaakt.

De artiesten zingen voor het klimaat en het goede doel.

In Frankrijk, U.S.A., Zuid-Korea zijn zangers en zangeressen beginnen zingen voor het klimaat en voor het goede doel. Ze hebben 6500.000.000 euro ingezameld. De zangers zijn Ed Sheeran, Måneskin, BTS en nog iemand maar ik ben de naam vergeten.



Quis van Bille en Victor

①



Hoe laat is het?

A 8 uren

B 5 uren

C dix uren et quart

②

Kun je aan de jaarsijm zien welke boom het is?

Ja of nee

③

welke paddenstoel is dit



A en aardappelkroon

B ehoentjes brood

C vliegen zwam

D elfenbos

④

Rots en water

14 oktober deden wij voor de eerste keer Rots en water. We hebben geleerd 'STOP' te zeggen op een geloofwaardige manier. Dat deden we door tikkertje te spelen, alleen kon je voorkomen dat je getikt werd door geloofwaardig 'STOP' te zeggen. Ook leerden we te kijken als een tijger en als een zebra. Nu hoor ik je denken als een tijger en zebra kijken? Dit zal ik even uitleggen. Een tijger ziet zijn prooi, hij kijkt er dan onafgebroken naar, ook al komt er een vlieg op zijn neus zitten. Een zebra daarentegen kijkt altijd om zich heen, hij is nu eenmaal een goede prooi, als hij dat niet doet dan zit hij BV die ene grote enge leeuw niet zitten. We deden ook veel spelletjes zoals: chinees boksen, vertrouwens spelletjes, ... Dit waren leuke dingen en je leerden er veel van.

CHINEES BOKSEN = je gaat tegenover elkaar staan en houd je armen net voor die van de ander, je probeert de andere te laten stappen door de andere te duwen met je armen, en probeer zo goed mogelijk te ontwijken (duw natuurlijk niet te hard zodat je de ander niet bezeerd).

Einde!

door Noa



week van het bos met de kleuters



de burgemeester zijn helpes



kwam eens langs en uitleggen over rechten

week van het Bos



zuffendag
5 oktober





Hoe gaat het forum ten werk?

Eerst gaan we dingen bespreken in de klasraad. Dat is een soort vergadering met de klas. Daarna komt de hele school bij elkaar tijdens het forum. Daar bespreken ze alle dingen en ideeën die betrekking hebben op de hele school.

Nu zien we of alle kinderen akkoord gaan. Als iedereen akkoord is gegaan, dan komen er meestal afspraken.

Daarnaast bespreken we bijvoorbeeld warme acties, waar we graag aan mee zouden willen doen. We willen ons als school inzetten voor anderen.

Ongeluk in een hoekje

Op 5 November 2021 stierven er maar liefst 32 mensen in een tram op weg naar Nieuwpoort. Al de gestorven kinderen waren op weg naar zeeklassen. 12 van de 44 mensen op de tram overleefden dit gruwelijke ongeval. Nadat alle overige mensen in de tram waren bijgekomen van het ongeval, konden een paar van deze mensen vertellen wat er precies was gebeurd op 5 November. Dominick Van Schreewen vertelde onze journalisten wat er in zijn ogen gebeurde. "Ik speelde een kaartspel met mijn vrouw Lisbett Hongdam en opeens hoorde ik een vreemde gil van de oude vrouw achter ons, ik vroeg haar wat er was en zag dat ze lijkbleek was. Ze vertelde dat ze opeens de chauffeur naast haar buiten de tram op de grond zag liggen. De man was mordsdood door de wielen van de tram en de vrouw kende deze chauffeur en wist dat hij zich niet zomaar uit een tram liet vallen. De vrouw vertelde me dat deze man altijd een prachtig leven had gehad en hij was altijd lief voor iedereen in de tram en had daarom geen idee waarom deze man zelfmoord pleegde. Op het moment dat ze die woorden uitsprak besepte ik dat de tram omviel. Ik nam de vrouw haar wandelstok en sloeg een ruit in. Ik nam mijn Lisbett en de oude dame bij de hand en sprong de vallende tram uit. Gelukkig had ik een neef in Nieuwpoort die me sowieso wel even zou laten logeren." We vroegen Dominick of hij de naam van de dame wist. Deze wist hij niet, maar hij wist wel dat de vrouw in ziekenhuis Brandings lag met een flinke armbreuk. We vonden deze dame en vroegen haar of ze de naam van de chauffeur wist en die wist ze ook: Peter Pieters. Één van onze journalisten kende deze man en wist dat Peters vrouw en kinderen doodgingen in een auto ongeluk.

Wat als de kinderen van de school elke dag een plastic flesje zouden meenemen.

Als de kinderen hun flesje hebben opgedronken, gooien ze het in de vuilbak. Dan worden de flesjes naar fabrieken gebracht en worden daar gerecycleerd. Zo kunnen ze opnieuw worden gebruikt.

Als alle flesjes worden gerecycleerd, dan verbruiken de machines veel elektriciteit. Dat is niet zo goed voor onze planeet.

Gemaakt door Ilyano en Edona

Ilyano

