

Klaskrant

Janvier

gedicht van januari

De deuren van het jaar gaan open, zoals die van taal, op weg naar het onbekende. Gisteravond vertelde je me: ochtend sommige tekens zullen moeten worden getraceerd, teken een landschap, weef een plot op de dubbele pagina van de krant en van de dag. Morgen zullen we moeten uitvinden, opnieuw, de realiteit van deze wereld.



Jarige van
januari

Nena & Lene

17 januari 5 januari



KLAS COLLAGE



We waren duurzame gerechten aan het maken



we leerden bewerken kernen



altijd gezellig in de klas

we leerden scheren voor kapper

KLAS COLLAGE



Heli heeft haar eerste wetstrijd en ze deed werd 3 des.



We deden een uitstap naar het beroepenhuis.

Belevissen in JANUARI

extra vakantie (20-12 tot 24-12)

Een week extra vakantie

Door Corona hadden we een weekje extra vakantie. Veel vonden dat leuk. De juf had ons al veel info gegeven over quarantaine. Zodat we wisten wat we moesten doen als we in quarantaine zouden zitten na de vakantie. We hebben allebei home alone gekeken in die eerste week.

Lies en Jullie



1-1-2022

Beste wensen...

Victor en Dieter

We zijn in 2022 het nieuwe jaar.

We hebben een paar cadeautjes gekregen. Ik Victor heb een PlayStation kaart gekregen en een beetje geld.

Ik Dieter heb 2 posters gekregen voor mijn kamer en geld.

En onze wensen voor het nieuwe jaar zijn. Dat corona al een beetje weggaat en dat de mondklappers in het school af mogen.

11-1-2022

Beroepenhuis

Beroepenhuis

Op 11 januari gingen het 6de en het 5de leerjaar naar het beroepenhuis in gent. In het beroepenhuis kunnen kinderen uitkiezen wat voor soort job ze later willen doen en welke richting ze moeten nemen in het middelbaar voor deze job.

Met de trein en de bus zijn we naar het beroepenhuis gereden. Toen we er waren aten we eerst ons middageten. In het beroepenhuis zelf kon je verschillende jobs uitproberen, de eerste groep begon beneden bij de kapper, bouw en vervoer. De tweede groep begon ook beneden en testte daar verschillende labo-experimenten uit, daarna maakte ze een leuk magazine in de mediaprint. Ook mochten we een nieuw milieubewust vieruurtje maken. Met een VR-bril keken we neer op een vrachtboot. De derde groep begon boven bij de voedselindustrie, horeca, haven en nog veel meer.

Nadat we verschillende beroepen hadden uitgeprobeerd konden we nog even praten over wie welke job het leukst vond. Toen we terug met de trein reden maakten we nog een bundel over de beroepen op de trein. We kwamen moe aan op school of meteen al thuis.



HET BEROEPENHUIS

Werken met Chinese inkt

(14/01/2022)

Werken met Chinese inkt

Wij hebben deze week en voor de vakantie met Chinese inkt gewerkt.

Chinese inkt wordt ook wel Oost Indische inkt genoemd. Wij hebben met de inkt optische illusies gemaakt. Zo heb je cirkel en vierkanten om mee te beginnen. Je moest bepaalde vormen tekenen, en daarna moesten we met speciale pennetjes de vakjes inkleuren. Het is veel werk om alle vakjes in te kleuren. Als resultaat kreeg je een optische illusie!!!

Einde

Gemaakt door Dardan en Edona

Quarantaine Week

(30/02/2022)

Quarantaine

Billie en Ilyano zaten 3 weken in quarantaine wat een miserie. Al het schoolwerk inhalen was veel werk. Billie had de 2de week corona gekregen en ze kon het huiswerk niet maken en liep veel achter. Ilyano kon zijn huiswerk en de lessen meevolgen hij zat heel de dag achter de computer te werken voor school. Soms kon ik live lessen meevolgen dat was heel leuk. We zaten heel de dag binnen. Billie mocht soms in de tuin spelen voor frisse lucht maar Ilyano niet hij moest in de kamer blijven en mocht er nooit uit.

BOEKEN TIPS

De tiktok challenge

Er was een meisje genaamd Nova. Haar moeder wou dat ze niet op sociale media kwam dus ook niet op tiktok. Maar heel haar klas heeft het wel. Dus ze doet stiekem mee aan een tiktok wedstrijd.

Vandaag gaat Nova naar school, het is maandag. Aan gekomen op school, wat zegt de meester nu? Hij wilt meedoen aan een tiktok challenge, maar Nova mag hellemaal niet op tiktok wat nu? De meester wil meedoen omdat zijn zus ook meedoet met zijn klas. Hij wil natuurlijk niet verliezen dus ze gingen snel aan de slag. Nova weet niet wat ze gaat moeten zeggen tegen haar mama. Meester Jaap wil iets met de seizoenen. Nova wist gelijk wat ze konden doen aan de slag dan maar. Een paar uur later had de video al duizend likes. Het was een hit. Een maand later de challenges kwamen er aan, de eerste challenge was copycat, niemand wist iets. Maar Nova wel, ze filmde alle filmpjes dag en nacht ze was aan het filmen voor elke challenge maar ze had geen tijd meer voor haar eigen filmpjes en thuis kon het niet want haar mama zou haar betrappen. Dus ze deed het bij haar oma. Vier mensen van de klas zaten in de top tien. Maar dan werd Nova gestalkt door twee jongens. Die gingen vast ook bij haar vriendin yin komen, want zij was aan het winnen. Ze hadden een idee een buurjongen van Nova hackten de computer om te weten wie het waren en ze kwamen op het adres. Ze gingen er naar toe met de meester. Blijkt het het huis te zijn van zijn zus. O nee ze maakten er een filmpje van dan konden ze dat op het internet plaatsen.

Ze hebben de app geblokeert zodat iedereen nog het filmpje kon bekijken van de zus van meester Jaap. Bij de vriendin van Nova was het een feestje want ze was gewonnen. Dus ze hadden nog veel plezier.

EINDE

De firma Dwaars & Co verdeelt kleine groepen Dwaarsliggers over de hele wereld. Elke groep krijgt zijn eigen straat. Het boek gaat over de groep Dox, Klum, Flo, Jazze. Ze irriteren alle bewoners van de Wilwarstraat. Soms heb je vreselijke fluk op een plaats waar je niet bij kunt. Of komt er plots ollen koud water uit de douche gestroomt. Dan denk je dat je pech hebt. Fout, het gebeurt niet zomaar. Dit is het sluwste werk van de Dwaarsliggers. Maar Dox, Klum, Flo, Jazze. Ze krijgen spijt en willen het weer goed maken met de inwoners van de Wilwarstraat.

Julie

K. Walfje

In zoek naar de Schuchterschool
uit het dagboek van Walfje

Er is een klein walfje zijn naam is walfje.
Hij is altijd heel flink. Maar dat kan niet want hij
de walfen mag dat gewoon niet. Maar het Dus moet
hij naar de Schuchterschool. Dat was wel een walf en
vijf dagen slapen. Op de school is de oom van
walfje de leraar. Oom Grote Boef is super gemeen.
Onderweg in het bos haant walfje de walf
Tante tegen ha na ha galke naam hé. Hij was een
oude walf leraar van de Schuchterschool.
Hij vertelde dat het daar verschrikkelijk was.
Bij oom grote Boef leert hij niets en moet hij
alleen naar buiten doen zoals : luisteren, ste maken en
zorgen voor hem. Met wonderlijk krijgt hij een
schuchter los.
Enkele lessen zijn:

- nooit afval buiten zetten
- best niet opdekken
- de afwas niet doen
- ... staat zijn

To verdunt hij toch het boevenpelidje.
Walfje werd een echte schuchter en Oom Grote Boef
bleef knorrig alleen achter, wachtend op een
nieuwe leerling.

Liefs van je L. Walfje

Klein W

die krab me vastpakt. Hij rende de kamer zo snel mogelijk uit, zocht de sleutel en deed de deur razendsnel dicht. Eén kamer klaar, nog een paar te gaan! Nu stond hij terug in de gang en keek naar de sleutel. Er stond een krab op. Nu snapte hij het! Elke sleutel heeft zijn eigen vorm. Als ik dat al daarnet maar wist! Dan had de deur vergrendelen me veel minder tijd gekost. Moussa ging nu op het gekrijs af. Na even stappen had hij de kamer gevonden. Hij draaide rustig de deurknop om. Midden in de kamer zat een meisje. Er was iets speciaals met het meisje. Ze zat in een rolstoel. Het meisje zei: eindelijk, je bent er! Wat is je naam? Vroeg Moussa. Het meisje antwoordde: ik heet Mona. Hoe heet jij? Moussa antwoordde: ik heet Moussa.

Als je dit stukje al spannend vond, raad ik je aan om dit boek te lezen. Het is een echte aanrader. *Willeem*



Duisterhuys

Willem

Enkele jaren geleden in de stad was er een jongen genaamd Moussa. Hij was verslaafd aan filmpjes kijken van urban explorers.

Maar op een dag zag hij een filmpje dat anders was dan alle anderen. Er was iets mis! Je zag dat het niet om die nutteloze geluidseffecten ging maar dat er een meisje echt in de problemen zat. Hij herkende het huis. Het was ook in de stad. Moussa wilde zelf op onderzoek gaan.

Eindelijk aangekomen bij het huis lag er een brief op de drempel, met een sleutelbos ernaast. In de brief stonden allemaal schokkende dingen en hij was zeker voor hem bedoeld kijk maar: **Aan Moussa, als je dit leest heeft duisterhuys je in de greep.** En het begon steeds geheimzinniger te worden.

De enige taak die erop stond was: **Je kunt alleen nog maar ontsnappen als je alle deuren die open staan vergrendeld.**

Dus Moussa besloot het huis te betreden en alle deuren te vergrendelen. Al snel zag hij het oude meubilair dat je alleen nog maar in een antiekwinkel kan vinden, boeken, massief houten kasten en niet te vergeten spiegels, héél veel spiegels.

Maar al snel hoorde Moussa iets. Het was een mengeling tussen geschreeuw en gekras. Al snel kwam Moussa erachter dat hij niet alleen in het huis was. Er schraapte iets tegen de deur waar hij voorbij liep. Hij besloot hem open te maken. AAAH het was een supergrote krab! Met ogen zo groot als een voetbal en scharen zo lang als een deur. Hij slaakte een kreet. Hij geraakte helemaal in paniek. En hij dacht: nu moet ik in actie komen voor

Boeken tips Bosbeimen

- De griezels Roald Dahl Jack / Zien
- Kinderen van de Olympus Edona
- Elena Kedros
- De grijze jager Scott
- John Blamagan
- Dat Pat de dansende vampier Laura

De waanzinnige boomhut

Dit verhaal speelt zich af ergens in een bos waar 1 boom een boomhut heeft van ondertussen 130 verdiepingen maar er blijven verdiepingen bijkomen. Hier wonen de schrijver Andy Griffiths en Terry Denton de illustrator. Samen schrijven en tekenen ze super boeken voor meneer grootneus. Elke dag moeten de boeken op tijd afgeleverd zijn in het kantoor van meneer grootneus.

Eerst is er Andy die een irritante vlieg probeert te doden met vliegenmepper, een supermepper, een super vliegenspray en een vliegenkanon. De vlieg blijft leven. Dan probeert Terry de vlieg met laserogen te doden, maar hij mikt steeds mis en de boom vliegt in brand. De brandbrigade komt de boom blussen en red de boom.

Dan zien Andy en Terry het grootste oog dat ze ooit hebben gezien. Heel de boom schudt en blijkt te vliegen. Ze vliegen naar Oogbolla waar allemaal aliens zijn gevangen. De oogbol die alle aliens naar Oogbolla heeft gehaald, kondigt aan dat ze een intergalactisch op-leven-en-dood-wedstrijd moeten doen. Tijdens de wedstrijd waar wordt gevochten, komt de robot Schephand met sissend heet ijs de aliens bekogelen. Maar in plaats van de wedstrijd voort te doen, beginnen ze een intergalactisch heet-ijsfeestje te vieren. De grootste oogbol zegt dat het geen intergalactisch-heet-ijsfeestje is maar een intergalactisch op-leven-en-dood-wedstrijd is. 1 alien kijkt naar de oogbol en spuugt heet ijs midden in het oog en Andy ziet daardoor dat het veel pijn doet. Andy gaat met de lift naar de bellenverdieping en zet de bellenblazer op extra-bellen-orkaan, waardoor de oogbollen zeepbellen in hun oog krijgen en daardoor uit elkaar splashen.

Tijdens de intergalactisch wedstrijd was er een verstekeling zich in de boomhut gaan verstoppen. Blobje kwam van een klein, modderig planeetje dat Blobdromeda noemt. Hij was op Oogbolla beland omdat de modderslurpende moeraspad alle andere Blobjes en de huisjes had opgegeten. Dankzij het pakketje van de postbode waar 3 raketten in staken, konden ze terug naar de aarde vliegen. Maar er waren oogbollen die hen achtervolgden en omdat ze toch voorbij de zon kwamen, maakten ze een bocht waardoor de oogbollen hen misten en in de zon vlogen. Blobje had hen allemaal beschermd tegen de zon door te veranderen in een groot schild en overleefde het niet. Terry, Andy en Jill gingen naar Blobdromeda en probeerden samen met een irritante vlieg en de modder in moeraspad nieuwe Blobjes te maken.

Terry en Andy zijn naar de lange benenverdieping gegaan om nog snel het boek op tijd te kunnen afleveren.

SPECIALE DAG

Wereld knuffeldag

Wanneer:

vrijdag 21 januari

Wat houdt dat in?

dat is om iedereen aan te moedigen om
family en vrienden vakerte knuffelen

door wie is het bedagt
Kevin Zaborney

WINTERVERHAAL

*Een brommende beer...
interessant, lees meer!*

De brommende beer

Er bestaat een brommende beer, genaamd Brommie. Hij bromt altijd, maar vandaag krijgt hij een uitnodiging van een magisch kasteel. Er staat 'kom naar mijn kasteel en maak plezier' dus hij gaat er met tegenzin naartoe.

Daar aangekomen begint hij te feesten. Er zijn ook andere dieren zoals een gorilla, een olifant en een hond. De gorilla eet een banaan en hij gooit de bananenschil op de grond. Brommie glijdt er over uit doordat hij met iets anders bezig was. Dus nu ligt Brommie op de grond te lachen. Gelukkig kan hij stoppen met lachen. Nu heeft hij voor altijd een lach op zijn gezicht.

Nu weet je niet of dat hij boos of blij is. Hij leeft nog lang en gelukkig met zijn vrienden en vriendinnen.

EINDE



Heli

winterverhaal

Er was eens een arme vrouw genaamd Kasina. Ze woonde al heel lang in een geheime grot waar nog nooit iemand was geweest. Ze leefde op haar eentje ze zocht eten in de buurt van de grot zoals bessen. Ze had magische krachten. Als er mensen in de buurt van haar grot kwamen veranderde ze hun in een vogel. Haar plan was om de vogels te trainen om naar haar te luisteren om zo met haar vogels de wereld te overnemen. 2 jaar later... er kwam een meisje genaamd Amalia langs de grot. Ze wandelde langs de grot tot ze binnenkwam. Ze verschoot van de heks de heks was aan het vloeken. Omdat ze haar niet in een vogel kon veranderen. Amalia vertelde dat ze niet bang zijn van haar. Ze zij kom met ons samen kerst vieren. De heks zij nooit uitgesproken of ze vloog de grot uit. Amalia ging naar huis en vertelde alles. Iedereen van het dorp ging haar zoeken. Ze vonden haar niet in de grot ze zochten het hele dorp door op een dag vonden ze haar in een zelig alleen huisje. Ze maakte haar om mee te feesten met hun ze weigerde een paar keer maar ze ging dan toch mee. Ze kreeg kinderen en mooi en ze vierde kerst. Na kerst was ze veranderd ze bleef in het dorp wonen ze kreeg kinderen en ze was heel gelukkig

Einde

*Een heks die in vrede kerst?
lees meer*

Kerstverhaal

Op de noordpool woont de kerstman. En die is allemaal cadeautjes Aan het inpakken voor kerstavond. Op kerstavond gebeurt er vanalles

Op de noordpool. Is de kerstman de cadeautjes aan het inpakken. Voor natuurlijk kerstavond . Dus morgen. Ho ho ho .ik heb er zo veel zin in morgen. al die kleine of Grootte kinderen blij maken. Dat vind ik toch het leukste. oké we gaan vroeg slapen dan is het sneller morgen 't. de volgende dag . Ho ho ho . is kijken. op mijn kalender of ik vandaag iets geplant heb. oh. Ho ho ho het is vandaag kerstavond . oké om middernacht vertrekken we. Middernacht . oké alles staat klaar om te vertrekken. Oké en vliegen maar! Paar uur later . daar daar is de laatste stop. kom op. Wow! wat een magisch kasteel! Kom snel naar binnen . oh kijk hoe lief ze hebben chocomelk klaar gezet met nog wel een koekje. dat is lief. snel de pakjes onder de boom leggen. en van die lekkere chocomelk genieten en het koekje. Oeps. wat gemorst. wacht ik ga wat zoeken om dat op te kuisen. boem! au en daar ging ik dan. hoe dom kan ik zijn om over dat gesmotste chocomelk plasje te glijden. ach ja kom snel terug naar huis. Wacht nee. Het plasje opruimen. En naar huis. Thuis. (zucht) wat een avond Alles is goed gegaan. Nu gaan slapen.

De winter prinses

We zitten in het stadje Ijsberenvallei. Daar woont de mooie prinses Prottertoet. Ze woont daar samen met haar ouders, de koning en de koningin. De prinses maakt graag lange wandelingen.

Einde



Vandaag gaat ze wel heel diep het bos in. En daar ontdekt ze plots een geheime grot. Ze is super nieuwsgierig en gaat de grot binnen. Daar ziet ze een oude man en die zegt " Er is een grote schat aan het einde van deze grot". Zij zegt " Echt waar?" "Ja, er ligt echt een grote schat aan het eind van deze grot". Ze bedankt hem en rent naar het einde van de grot. Daar vind ze één muntje. Maar het is een geluksmuntje en ze mag een wens doen. En ze wenst vrede in de wereld. Iedereen riep "HOERA"! De mooie prinses wordt een goede koningin en iedereen leeft nog lang en gelukkig.

EINDE

Jack

11 januari '2

Jules

Winterverhaal

Het is 24 december, Kerstdag komt eraan.

We gaan eten met de hele familie.

Het is heel hard aan het sneeuwen er ligt zeker 1 meter sneeuw.

Wanneer we gedaan hebben met eten en cadeautjes te openen, gaan we lekker in de sneeuw spelen.

Het is heel leuk om in de sneeuw te spelen en het is heel spannend.

Rocco begint met tellen en zoeken. Hij loopt naar de dikke boom in de tuin en vindt Emile.

Dus Emile en Rocco zoeken samen verder naar de laatste twee. Ze vinden Jules achter de garage in de tuin. Nu gaan ze zoeken met zijn allen naar Lola die ondertussen al heel lang weg is.

Het wordt ondertussen wel donker en kouder... Waar is Lola?????????

We zijn met ons allemaal aan het zoeken naar Lola. Het duurt al een half uur om Lola te vinden. Ineens hoort Jules de verte Lola roepen. Help, help, dus we gaan op het geluid af.

Ze horen het geluid onder de diepe sneeuw dus we beginnen met z'n allen te graven!!.

Na heel veel werk vinden we haar onder de sneeuw dus we nemen haar mee naar binnen en Emile geeft haar een dik deken en we zetten haar voor de open haard.

En Katrien geeft haar warme chocomelk. Ze valt in slaap in de dikke warme dekens. En de dag daar na was ze terug ok en kunnen we verder feesten.

Einde

Nana

De wensput

De kerstman, oftewel Peter, woont helemaal alleen in zijn huisje op de noordpool. Meestal heeft de kerstman het heel druk met spelgoed. Toch voelt de kerstman zich vreselijk eenzaam.

Peter loopt door de sneeuw en ziet open^s iets glimmond liggen. Hij raapt het op en ziet dat het een gelukmuntje is. Peter staalt van geluk, hij neemt zijn motor en vertrekt meteen op vakantie. De kerstman is nog maar een paar minuten weg en draait al terug. Een paar minuten later, vertrekt hij weer met een mooie koffie in de hand. Hij gaat naar het enige land waarvoor hij zeker is dat er een wensput staat. Peter komt aan in België, het mooie België. De kerstman ziet een wensput en goot zijn muntje erin. Hij weet dat de wens zijn zons worden verandert en daarom probeert hij zo specifiek mogelijk te zijn. Peter went een hoop kleine werktuigen, 8 paarden en ikmond om hem gezelschap te houden.

De kerstman komt terug en kom zijn ogen niet geloven op de plaats van zijn kleine huisje staat nu een spelgoed fabriek. Naart de fabriek staat een grote huis waar hij een slaapkamer en zaag. Hij loopt naar binnen en zien wel honderd eljes en 8 rendieren, hij denkt dat dat de paarden zijn waard hij om vreeg. Voor hem staat Anna, een heel goede vriendin van zijn kindertijd. Anna blijft bij hem wonen. De kerstman is nog nooit zo gelukkig geweest.



Dieter en Willem

Actualiteit

ma 10 jan

Djokovic mag niet meedoen met de Australian open.
Omdat hy niet gevaccineerd is tegen corona.

Din 11 jan

Charlie D'Amelio ze verdient 15 mil. met tiktok haar zus Dixie verdiende 9 mil.

Wo 12 jan

Britten vinden de grootste complete zedrook. Hly is 180 miljoen jaar oud.

Don 13 jan

2 tieners hebben een hond gered uit een lawine het zijn echten helden!!

Vr 14 jan

Paul Onuachu heeft de gouden schoen gewonnen.
Hly speelt by genk.

15, 16 jan hebben we niet gevonden

ma 17 jan

ze weten wie Anne Frank heeft verraden: Arnold van Den Berg

di 18 jan

Deen een jongetje van 4 jaar werd op neltje jans
een eiland in Nederland dood teruggevonden.