

# Klaskrant

## Hardwerkende mieren



oktober

jarigen van de maand



Milli en Stijn

**Gefeliciteerd!**

We gingen in oktober op Plattelandsklassen. Tine en Hasse schreven er een mooi verslag over.

### Vrije tekst

#### Op plattelandsklassen

Maandag 8:00 vertrokken we op plattelandsklassen. We kunnen aan om 10:30, we deden ons bed op en dan was het tijd voor de lunch: het was soep, spaghetti en een peer! Dan was het ponyrijden, na het pony-rijden was het vrij spel (in een reuze speeltuin). Etenstijd: smaak mmmm! Douchen en spelletjesavond! Maar we waren aan het douchen in het brandijslaam ging. Na de spelletjesavond was het slapen. Dinsdag: Ontbijten, wat een buffet! Weer ponyrijden, daarna lunch. Dat was soep, patatje, bonen en braadworsten en een bananen. Naar Bazaar Kazaar! Och heel lekkie was dat. Wedden een quiz: leuk was dat. Ons avondeten was pasta. Voor de fuif moesten we douchen. Het waren fuif met hout behangen en dansen in onze pyjama maar, wat was dat leuk!

Slaaptijd! Slaap wel. Ontbijt, heerlijk zoals aisteren! Stapschoenen aan en naar het malieelbedrijf. Och heel lekkie. Lunch! Ik heb een grote honger, weer soep, stoofvlees, brokettens en appelmoes. Nu al naar huis? Ja, koffers inladen in de bus en weg. Dag Peer in Breugelhoeve! Hallo mama!

Tine

Naam: Hasse

## Plattelandsklassen deel 1

We gingen op plattelandsklassen! De reis duurde veel te lang! We kwamen om 10:30 aan in Bruegelhoeve in Roer. Nadat we alles hadden uitgepakt, gingen we luchten. Daarna gingen we paardrijden, dat was een beetje saai. Er was een leuke speeltuin, daar gingen we spelen! Toen gingen we eten, daar had ik geen zin in, maar het was best lekker! Daarna was het spelletjesavond. Dat was leuk want we hadden weerwoorden gespeeld en ik was de spel leider! Toen gingen we slapen zzzzzzz. Dit was maandag.

Toen we wakker werden, gingen we ontbijten. We gingen nog een keer paardrijden. Ik vond het vreemd dat we het twee keer deden. De tijd vloog. We gingen alweer lunchen. Toen gingen we Bazaar Karavaan doen. Dat bestond uit twee delen het eerste: gingen we over koeien lopen en het tweede gingen we koken. Dat was leuk! Daarna gingen we een Quiz doen. Mijn team is gewonnen! Na de quiz gingen we eten en daarna luften, bij de luif moet je dansen. Toen? slapen zzzzzzzzzzzz. Dit was dinsdag.

Toen we wakker werden moesten we inpakken, ontbijten en vertrekken naar het melkvee bedrijf. We hebben van alles gezien en ik heb een koeien en een hele kleine kalf opgepakt! Ik heb ook een nageboorte en een jonge kalfjes (25 dag oud) gezien, het was een tweeling! Dat vond ik het leukste van plattelandsklassen. Daarna gingen we lunchen. Toen was het tijd om naar huis te gaan. Ik vond het fijn maar toch ook jammer. Ik ging het terrein missen! Dit was woensdag.

Einde

Hasse



# De week van het bos

Tijdens de week van het bos was het thema: de zintuigen. Samen met de duizendpoten gingen we aan de slag. Een kort verslagje met foto's om enkele indrukken weer te geven.

## ZIEN

- ❖ Fotograafje: rondleiding door de fotograaf, fotoapparaat mag 3 sec de foto bekijken. Nadien de foto tekenen.
- ❖ Mini vlot bouwen met natuurlijke materialen.
- ❖ Kaartjes maken met gedroogde materialen.



## **HOREN**

Muziek maken met natuurlijke materialen en ons Toverbosliedje van de week van het bos hiermee begeleiden.

In het grootste Toverbos,  
met groen om ons heen.  
  
Spelen alle kinderen  
met takken en met steen.  
  
'Kijk' zeiden Toverbossers  
met een open blik.  
  
Veel te zien in het bos,  
ontdekken dat kan ik!

# VOELEN

- ❖ Memory met natuurlijke materialen.
- ❖ Geblinddoekt een touw volgen in de natuur.
- ❖ Boomknuffelen
- ❖ Zaadbommen maken
- ❖ mikado met takken



# **RUIKEN**

eigen natuurpotpourri maken



# SPORT

- ❖ Wolvenjachtspiel
- ❖ Kameleonspel
- ❖ Nijlpaardenrace
- ❖

