

# KLASKRANT



hardwerkende mieren

november  
december

*jarigen van de maand*



*gefeliciteerd!*

---

# NIEUWSBERICHTEN VAN DE MAAND

---

## OVERSTOMINGEN IN PAKISTAN

Er waren enorme overstromingen in Pakistan. De mensen moesten vluchten en scholen zijn verwoest. Daarom kunnen vele kinderen nu niet naar school en hebben ze ook honger. Op school kregen ze ook eten en nu hebben ze niets...



speciale dagen  
van de maand



Romandemarkt 2011

Lily  
willems





**We maakten cookie jars om te verkopen. Meten en wegen was de boodschap!**

**FOTO'S VAN DE MAAND**

**WEEK VAN 14 EN 21 NOVEMBER**

**Technopolis on tour. Een voorstelling vol proefjes. Lemon mocht mee gaan assisteren op het podium!**





**De Sint kwam op  
bezoek.**

# FOTO'S VAN DE MAAND



**Jesse werd bijna  
meegenomen!**



**atelier van de fabriek**

# WEEK VAN 6/12



**atelier door de papa  
van Arthur V.**



**We maakten robotjes.**



# EEN DAG IN DE KIJKER!

Daglij datum	Gemaakt door
vrijdag	Elene Mhamed

 8:45	twijk ned 
 9:35	agenda 
 10:00	bank wisselen  
 10:25	speel tijd   
 10:45	LVB gehad  

# VERVOLG: EEN DAG IN DE KIJKER!



12:25

speeltijd + eten

soep



mmmm



13:30

klasraad



14:20

wo klantaken



15:10

kring



16:00

# WEERVERSLAG VAN DE MAAND

## Temperatuur van de week

Blokdiagram



Weermannen van deze week: .....

Lijngrafiek

De blauwe lijn is de ochtendtemperatuur  
De rode lijn is de middagtemperatuur.



## Weersverwachting volgende week

**MAANDAG**

datum: .....

ochtend	middag
5°C	9°C
Het verschil: .....°C	
Bewolking: bewolkt	
Neerslag: regen	
Windrichting: ZW	
Windkracht: kalm	

Welke kledij moet je dan aantrekken?

baarsen, regenjas, broek, trui

## Kleren





# VRIJE TEKSTEN IN DE KIJKER

## De tweede wereldoorlog

Het begon in 1940 en het stopte in 1945. Het was een erge tijd. Ze begonnen bij Oostenrijk en daarna bij Polen. Ze vielen ook Nederland binnen. De eerste doden waren in de Grebbergen. Ook in Rotterdam. De Duitsers zijn ook sterker en ze hebben ook meer voertuigen. Ook zijn Polen en Oostenrijk zijn al bezet door Duitsland. Frankrijk is ook al bezet. Maar Engeland is niet bezet. De Duitsers bombarderen Engeland. Er zijn tweehonderdduizend huizen vernietigd. Er zijn ook dertigduizend mensen dood. Het is verschrikkelijk. Maar Amerika komt helpen. En in Afrika is Duitsland verloren. Engeland heeft eindelijk gewonnen en ook Italië is gewonnen. Daarna ging het heel snel. Daarna Frankrijk en België maar Nederland is wel moeilijk. De Duitsers zijn in Nederland sterk dus is het is niet makkelijk maar het lukt. Het is feest, groot feest. Als de Russen in Berlijn zijn, is Adolf Hitler al dood. Hij heeft zelfmoord gepleegd maar de Duitsers weten dat niet. De Duitsers vechten gewoon door maar de Russen verslaan de Duitsers en het is groot feest! We zijn bevrijd!



Jesse

Onderzoek en tekst van  
Jesse