

Het bosbreinen nieuws

De Masked storyteller



In de maand maart was het jeugdboekenmaand. We deden deze maand allerlei activiteiten. Elke klas heeft een blad gekregen en dat moesten we invullen met onze verdachten. Hiernaast kunnen jullie onze verdachten zien. Jammer genoeg hadden wij maar één juf juist geraden.

Wie ontmaskeren wij?

Reine Criquet	Juf Nathalie	X
Foxy Lady	Juf Sien	X
Miss Mousky	Juf Elise	X
Vogelvrouw	Juf Kelly	X
Meneer Grijs	Meester Wim (juf Sien)	X
De Oranje Fluff	Juf Inge	X
De schitterende Raaf	Juf Liesse	X
Night Angel	Meester Wim	X
Monsieur Cal-Zon-e	Juf Karen	X
Pink Lady	Juf Ineke	X
Madam Mystiek	Juf Lynn	X
Bling Blinker	Juf Anke	✓
Sandra Kip	Juf Anke	X
Cowboy Braunbär	meester Alec	X

Een dag van geluk

20 maart was het de dag van geluk. Die datum werd specifiek gekozen omdat de zon dan in hetzelfde vlak als de evenaar staat, zodat dag en nacht even lang zijn en de hemel in evenwicht is.

20 maart was het dus de dag van geluk. De juf had daarom een leuk verhaaltje voorgelezen over geluk. Het boek heette Geluk. In de maand maart was het ook de jeugdboekenmaand en het thema was Geluk. Iedereen had daarom een tekst gemaakt over wat hun gelukkig maakt.

Veel kinderen hadden in hun tekst geschreven dat ze graag lekker eten wouwen eten en waren meestal ook op vakantie. Iedereen had nog een leuke dag beschreven!

Geschreven door: Lida en Hannah



vrije teksten

We moesten een vrije tekst schrijven over verschillende onderwerpen. We schreven teksten over geluk en ook over de Masked Verteller. Verderop in de klaskrant kunnen jullie enkele vrije teksten lezen.

moppen

Op de laatste pagina komen de beste moppen van de wereld. Bv:

Weet jij niet wie de mooiste persoon van de wereld is?

Lees dan het 2e en 3e woord nog maar eens!



Deboosere Frank op pensioen.



In maart ging Frank Deboosere op pensioen. Hij is nu 65 jaar oud. Hij is vroeger als normaal op pensioen. Dat kan omdat hij heel veel mensen verving als ze niet konden komen. Ook telde zijn langste vakantie 14 dagen.

Binnenlands nieuws in maart



Nr.	datum	Waar?	Wat?
1	20-3-2023	brussel	Fraak weer man op periscoop
2	23-3-2023	brussel	KBNB omloot CEO peter
	21-3	Belgie	winkel dehalve markt
	29-3	Gent	Wauw Aert heeft zijn ploeg maar laten winnen bij de hoer
	28-3	Ekere	kind onder muur

Buitenlands nieuws in maart



Nr.	datum	Waar?	Wat?
1	7-3	Frankrijk	penjoenrachten
2	7-3	Madagaskar	uitgestorven vogel gespot
3	9-3	Oekraïne	raketten gebruikt van Rusland
4	9-3	quiltkloppert	tiktok afgeschaft
5	10-3	Belgie	tiktok geloopt over overheids elektronica
6	24-3-2023	Frankrijk	rebellen om penjoen
7	27-3	stadsk municipe / Amerikaanse	veel schade / brand in Amerikaanse stad
8	27-3	spanje	borbranden
9	27-3	Australië	gebakkt bal smook naar
10	29-3	Amerika	schoolpartij in school vs

Gemiddelde temperaturen in maart



Fotoreportage van maart



dit is een foto van een schimmel die we mochten de schimmel onderzoeken



Dit is de lievelingsplek van de webdesigners en de webdesigners hun lievelingsplek van de maand is het voetbalveld.



Dit zijn wij. Dit is een klasfoto van de Bosbreinen.



Dit was nog een foto van Aiden en zijn mooie schimmel



De eerste week van de maand maart kwam er een schrijver naar de



Hier zien jullie het grote geluksboek dat we hebben gemaakt in maart voor de jeugdboekenmaand. Alle leerlingen van het Toverbos maakten een vrije tekst over geluk.



Deze maand schreven we vrije teksten over een geluksdag en over een leuke dag in maart.

Geluksdag

Op een dag werd ik wakker en dacht dit wordt de dag. Een geluksdag! Ik wou vroeger als ik klein was een mini boerderij. Vandaag kreeg ik het ook echt van mama.

IK was beneden en ging mezelf klaarmaken.

Mama en ik vertrokken naar de winkel en ik mocht 4 soort dieren kiezen voor in de grote tuin. MAMA zei dat je zelf mag kiezen en ik koos een 2 kippen, 2 mini varkentjes, 3 konijnen. En een hondje. We kochten ze en gingen naar huis. Thuis hadden we in de tuin al veel en heel grote hokken gekocht. Nu ze erin krijgen. Oef we hebben ze erin gekregen. Nu reden we naar de dieren winkel voor eten, speelgoed en nog meer. We zijn er. Ik had alle spullen. Daarna gingen we terug naar huis. Mama en ik waren de hokken aan het inrichten. Toen we klaar waren speelde ik er nog mee. Ik borstelde ze nog, aaide ze een beetje, en deed er spelletjes.

Het was al laat en ik moest stoppen en naar bed gaan. Toen ik in bed lag wou ik nog een boekje lezen. Na een tijdje stopte ik en ging slapen. Wat een leuke dag!



Deze mooie tekst van Sienna over geluk. Knap!



Eerste keer zwemmen met de klas

Het was woensdag. We kwamen aan op school. De juf zei dat het al tijd was om te vertrekken. Er vormde zich een grote rij van kinderen met hun fiets. Ongeveer 20 minuten waren we onderweg naar het zwembad. Sommige kinderen moesten een nieuwe badmuts kopen.

Iedereen ging zich omkleden. Daarna gingen we douchen. We gingen op de bank zitten. Het was bijna onze beurt om in het zwembad te gaan. In 3 groepen werden we verdeeld. Als eerste moesten we schoolslag doen. Tijdens de tweede keer moesten we letten op onze werkpuntjes. Sommige kindjes moesten bv: hun poep omhooghouden of hun tenen strekken. Andere groepen moesten met een plankje zwemmen. Nu was het tijd om je laatste baantje te zwemmen. Dan mocht je kiezen wat je deed.

Daarna gingen we weeral douchen. Al de natte kindjes gingen toen naar de kleedkamer. Als je klaar was moest je al naar je fiets gaan. Heel snel fietsten we terug naar school.

Geschreven door Roan en Kari





Stijn en Valentina

Godsdienst en zedenleer

We gingen na de fruitjes speeltijd naar LBV. We gingen tekeningen inkleuren voor het klimaat. We mochten ook onze eigen tekeningen uitkiezen. De bedoeling is om de tekeningen aan de ramen te hangen.

We gebruikten stiften en potloodjes

We hebben er twee dagen aan gewerkt. Ze vonden het heel mooi. We mochten na een tijdje buiten spelen. Het was zonnig en warm. Niet iedereen had dezelfde tekening

De volgende dag gingen we een slogan maken. Je mocht er zelf één kiezen of zelf maken. We hebben onze slogans ingekleurd en versierd. De bedoeling was om de slogans aan de ramen te hangen met afval. Als we flink en stil waren mochten we langer buiten blijven.

Het was heel leuk dat we onze eigen slogan en tekening mochten maken in LBV

pyjamadag

Auteurs Lillie en Lore

Vrijdag 10 maart was het pyjamadag. Dat betekent dat je in pyjama naar school mag. Wij kwamen allemaal in onze mooiste pyjama naar school. Lore hadt een mopshond wansie aan. Lillie had een ruitjes pyjama aan.

Het wordt georganiseerd door Kathy Lindekens. Zij heeft het bedacht voor kinderen met een ziekte. De bedoeling is dat die kinderen met een computer de lessen volgen. Bednet heet dat dus. Je kunt zelfs verstoppertje spelen via de camera.

Wij vinden dat wel heel leuk en goed dat er een actie voor wordt bedacht. Zo sta je er even bij stil dat er heel wat kinderen door ziekte niet naar school kunnen.



Een reis vol magie

Op 1 maart is Anneke Duym langsgekomen voor jeugdboeken maand. Ze vertelde over haar 2 boeken. Eerst heeft ze een stukje uit haar boek voorgelezen. Dit is gebaseerd op haar 3 kinderen.

In het begin van het boek zit een route kaart. Hierop staat waar de kinderen naartoe gaan. Er zit veel fantasie in. Ze las haar favoriete stuk uit haar mooie boek voor. Ze had ook een lied geschreven op het einde van haar boek. Het was heel mooi liedje. Het boek is ook leuk om te lezen. De titel van het lied is Happy Angel team. Er zijn nu al 2 boeken uit er komt nog een 3de aan. Je kan het boek bestellen. Onze favoriete dieren zijn de Hippogrief en Peta.

We mochten het boek zonder cover zien. Dat was cool. We kregen op het laatste nog een mooie bladwijzer. Er stonden deze fantasiedieren uit het boek op.



Magali en Sienna

De masked verteller

Geschreven door Cas en Aiden

Na de laatste keer zwemmen in de maand maart zaten we in de afsluitkring. We hoorden dat de masked verteller terug was op het toverbos. Iedereen was heel blij want vorig jaar was dat zo leuk.

De eerste masked verteller was de Schitterende Raaf. Hij of zij had een boek dat ging over de zeven zussen. Daarna mochten we allemaal gokken wie het was. Het was moeilijk om de hoofdverdachte te vinden.

Het boek de gvr was het favoriete boek van Foxy lady. Hier hadden we drie verdachten: juf Sien, juf Karen en juf Katrien. Hopelijk hebben we het juist en gokken we het niet fout.

Onze favoriet is cowboy Baumbäy. Hij had het boek 'Meneer René. Volgens ons kan het misschien Alec of Lies zijn die onder dat masker zitten. Of heeft deze kikker het spelletje goed gespeeld.

Op het forum moeten we raden wie het is. Welke klas gaat het meeste juist hebben? Spannend!



Een dag van geluk

20 maart was het de dag van geluk. Die datum werd specifiek gekozen omdat de zon dan in hetzelfde vlak als de evenaar staat, zodat dag en nacht even lang zijn en de hemel in evenwicht is.

20 maart was het dus de dag van geluk. De juf had daarom een leuk verhaaltje voorgelezen over geluk. Het boek heette *Geluk*. In de maand maart was het ook de jeugdboekenmaand en het thema was *Geluk*. Iedereen had daarom een tekst gemaakt over wat hun gelukkig maakt.

Veel kinderen hadden in hun tekst geschreven dat ze graag lekker eten wouden eten en waren meestal ook op vakantie. Iedereen had nog een leuke dag beschreven!

Geschreven door: Lola en Hannah



Geschreven door Milli en Marielou

Voorlezen aan kleuters

Op een schooldag (in maart) gingen we voorlezen aan de kleuters. De dag ervoor mocht je met je partner een boekje kiezen voor je kleuters.

Milli las aan 4 Konijnen voor. Dat vond ze heel leuk. Ze las een schattig boekje voor. Marielou las ook voor 4 kleutertjes voor. Dat was heel erg gezellig. Ze las het boekje: bedtijd verhalen voor kleuters voor. We mochten de blauwe dekentjes gebruiken om onder te liggen. Ze waren lekker zacht. We mochten over de hele school een plekje kiezen. Sommige lagen in de klas van de kleuter zelf, de anderen lagen in de gang, maar sommige ook in de snoezel ruimte. Het was ongeveer een kwartiertje voorlezen aan je kleuter.

De kleuters vonden dat heel tof. Wij ook.

Als het boekje uit was, gingen we de kleuters terug naar hun eigen klas doen. Daarna moesten we zelf ook weer terug naar onze eigen klas.



Geschreven door Fayline en Emma.

Gekke experimenten

Tijdens de maand maart mochten we tijdens plannetjestijd experimenteren. De eerste les ging iedereen op zoek naar een eigen experiment. Dit deden we in boeken, foldertjes en op het internet. Uiteindelijk had iedereen een spannend proefje gevonden.

De volgende les gingen we aan de slag. Ik (Emma) en Fayline hadden allebei een schuimexperiment. Emma ging naar buiten, maar Fayline bleef in de klas. Fayline ging tijdens haar experiment azijn met bakpoeder en afwasmiddel mengen, Emma had heel wat anders nodig: waterstofperoxide, gist, kleurstof, warm water en afwasmiddel. We moesten onze experimenten filmen. Helaas is het experimenten bij ons niet gelukt, maar het was een belevenis om het te proberen.

De tijd ging zo snel dat het al bijna het einde van de dag was. Een paar dagen later gingen we de filmpjes bekijken van de anderen. We vonden dit leuk en intresant.



Verkeerspark

Op een prachtige dag gingen we met de klas naar een verkeerspark. Hier oefenen we op de verkeersregels en trainen we onze fietsvaardigheid. Dit ging door op het domein van de Leerexpert in het Peerdsbos.

Er waren 6 verschillende oefeningen. De eerste oefening was een fiets controle. De tweede oefening was een klein verkeersplein met een aantal verkeersborden. Als derde oefening stonden er gekke fietsen (heel gek en leuk). Vervolgens stond er een fietsparcours. Bij de vijfde oefening leerden we over de dode hoek. Hier stond een vrachtwagen. Zo konden we kijken wat we zagen en niet zagen. Als laatste konden we op BMX rijden (leuk maar moeilijk). Om de drie oefeningen was het pauze.

's Middags aten we heerlijke soep. Na het eten kon je zelf kiezen wat je nog deed van alle oefeningen. We konden jammer geen gekke fietsen doen. Dus de keuzes waren uit gewoon spelen, BMX, het klein verkeersplein en voetballen.

We vonden het een superleuke dag. We hadden natuurlijk ook stralend weer.

Gemaakt door Lander en Lewis.



Speciale dagen

10 maart was het pyjamadag op school. Er waren veel kinderen in pyjama. dit word georganiseerd door Betnet en voor de zieke kinderen. Die bijvoorbeeld niet naar school kunnen gaan. Het werd de eerste keer georganiseerd in 2002. De bedenker heet Kathy Lindekens.



22 maart was het wereld waterdag. we denken aan mensen die geen water kunnen drinken. of mensen die kilometers ver moeten stappen voor water. de eerste Algemene vergadering van de verenigde Naties was in 1992.een resolutie aangenomen vanaf 1993. ieder jaar 22 maart tot wereld waterdag uit te roepen.

21 maart was het werelddown-dag. Dan moet je 2 verschillende sokken dragen. Sinds 2006 doen we dit op 21 maart wereldwijd. we denken aan mensen met een soort afwijking.



Afval langs de straat dat maakt ons KWAAD!



wist je dat...

...je pupil stopt met groeien na je pubertijd.



wist je dat... yo-yo eigenlijk come-come betekent

... een pinguïn kan bijna twee meter uit het water omhoog springen



... een zonnebloem beweegt met de zon mee.

... de zaadknoppen van een leeuwenbekplant lijken op een mensenschedel.

... vroeger waren wortels paars.



... een courgette bestaat voor 95% uit water.

... een olifant doodsbang is voor bijen.

moppen tappen



Hoe noem je een sneeuw pop die oud is?

Antwoord: water

Waarom zwemmen haaien vooral in zout water?

Antwoord: omdat ze van peper moeten niezen

Wat is geel en zit op een stoel ?

Antwoord: een citroen



Wat is groen en rijdt op de weg

Antwoord: een bromkommer

Hoe noem je een drol die naast het wc ligt?

Antwoord: een druk fout

Waarom spelen vissen geen basketbal?

Antwoord: omdat ze bang zijn van het net

Wat is het toppunt van domheid?

Antwoord: de brandweer bellen en zeggen dat het achterlicht van hun fiets in brand staat.



Wat is het toppunt van snelheid?

Antwoord: als je tweede vrouw zo snel bij je wegloopt dat ze de eerste nog inhaalt.

Wat is het toppunt van overdrijven?

Antwoord: je ziet er mooi uit.

Wat is het toppunt van hoogtevrees?

Antwoord: niet uit een diep bord durven eten.