

# Het bosbreinen nieuws



## Jarigen

In juni vierden we de jarigen van de maand juni maar ook van de maanden juli en augustus. Bij het atelier van juf Eline bedrukten we onze eigen sleutelhangers. Bij dat van Roan en Lewis deden we origami en bij dat van Lilie en Valentina deden we leuke waterspelletjes!



## Uitstap naar de zoo

In juni zijn we naar de zoo geweest met de kleuters. We bleven de hele dag bij onze kleuter. Het was daar wel heel warm maar natuurlijk ook heel leuk tussen de dieren. De kleuters maakten nadien nog een leuke dierententoonstelling in de refter waar we samen naar gingen kijken.

## Speciale dagen

In juni hadden we heel wat speciale dagen. Kijk snel op pagina 10-11 om te lezen welke speciale dagen we allemaal hadden.



## vrije teksten van juni

We schreven in juni ook vrije teksten over wat we het leukste van dit schooljaar vonden.



## Wat te doen in de zomervakantie?

Heb je graag wat ideetjes om te doen in de zomervakantie? Neem dan snel een kijkje op de laatste pagina in deze klaskrant voor inspiratie!

## De jarigen van juni en juli :

In juni waren Juf Eline en Lilie jarig. In juli verjaren Roan, Lewis en Valentina.



Juf Eline: 3 juni



Lilie: 29 juni



Valentina: 5 juli



Roan: 30 juli

## Fotocollage over de jarigen van de maand:



## Een dag naar de zoo

We gingen samen met het zesde en onze kleutertjes naar de Zoo van Antwerpen. We splitsten de muisjes en de wasbeertjes op in twee groepen. Eerst zagen we de okapi maar de kleuters wilden al snel naar het volgende dier, namelijk de landpinguin. Dat vonden de kleuters veel leuker. 1 van de favoriete was vriesland. Daar waren veel vissen, zeehonden en pinguïns. Het was een heel toffe dag!

---

### Fotocollage:



## vluchtelingenboot



De vlag van Griekenland staat nu half stok. Want er is een boot met veel vluchtelingen gezonken bij de kust van Griekenland. De mensen waren geschrokken. Ze wisten niet hoeveel mensen op de boot zaten. Er zijn zeker meer dan vijfhonderd slachtoffers. Er zijn al honderd mensen gered.

# Onze vrije teksten van juni: Wat vond ik het leukste van dit schooljaar?

gemaakt door Hannah



gemaakt door Lander



gemaakt door Vince



gemaakt door Magali



gemaakt door Roan



# Onze vrije teksten van juni: Wat vond ik het leukste van dit schooljaar?

gemaakt door Tine



gemaakt door Stijn



gemaakt door Aiden



gemaakt door Valentina



gemaakt door Kari



Het allerleukste vond ik de zoot.  
We gingen met onze kleuters naar de zoot. Bij alle dieren  
waren de kleuters super enthousiast. Met het was bloedheet  
en de kleuters konden geen middagpauze doen. Daarom waren  
ze al snel heel moe maar ze vonden het nog steeds superleuk.  
In een leuke dag in de zoot moesten we weer afscheid nemen van de  
kleuters. We moesten afscheid nemen van hun!

# Onze vrije teksten van juni: Wat vond ik het leukste van dit schooljaar?

gemaakt door Marielou



gemaakt door Lewis



gemaakt door Lola



gemaakt door Milli



gemaakt door Emma



# Onze vrije teksten van juni: Wat vond ik het leukste van dit schooljaar?

**gemaakt door Fayline**



Het leukste van dit schooljaar vond ik het beste van  
voor klassen.  
We hebben hard gedanst en gezongen  
we mochten chips eten, cola en fruitrap drinken  
er was ook gewoon water om te drinken.  
  
Het was echt leuk!  
  
Fayline

**gemaakt door Lilie**



**Scholen zwemfestijn: We hebben  
een zwemwedstrijd gezwommen  
maar hebben niet gewonnen.**

**gemaakt door Mauro**



**gemaakt door Sienna**





# Onze vrije teksten van juni: Wat vond ik het leukste van dit schooljaar?

gemaakt door Lore



gemaakt door Cas



## Onze speciale dagen in juni



### Vaderdag

wij hebben een bolletje klei met plak oogjes gemaakt en een pen als de neus. het is Vaderdag op 12 juni. Vaderdag is een feestdag ter ere van vaders, waarbij het vaderschap en het belang van vaders voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen wordt gevierd.



### Wereldmilieudag

5 tips om het milieu beter te maken:

- 1: minder gas en elektriciteit gebruiken
- 2: meer openbaar vervoer gebruiken
- 3: speelgoed en kleren niet weggooien maar recycleren
- 4: afval goed sorteren
- 5: Probeer minder vlees te eten en meer biologische producten te eten.



### Schoolfeest

op 10 juni 2023 was het schoolfeest op ons Toverbos. Het schoolfeest begon om twee uur. Meteen gingen al de familieleden van de kinderen naar het podium. Ze wouden graag een plekje in de schaduw. Al de kinderen waren zich aan het aankleden in hun klas om dan naar het podium te gaan om op te treden. Na de optredens konden de mensen lekkere snacks eten en leuke activiteiten doen. Er waren springkastelen en leuke kraampjes. De tijd ging heel snel voorbij dus om half zeven moest iedereen naar huis .

## Onze speciale dagen van juni



### Een dag bij de aardbeienboer (Lore & Kari)

We zijn met de auto's naar de aardbeienboer in Hoogstraten geweest. Toen we daar aankwamen nam de vriendelijke boer ons mee naar binnen in de serre. In de serre hingen super veel aardbeien. Als we binnen waren mochten we uit het doosje een aardbei nemen, dat was lekker! De boer vertelde heel veel weetjes over aardbeien. Daarna nam hij ons mee naar nog een grotere ruimte en we mochten daar aardbeien plukken en opeten! Dat was super leuk! Sommige kinderen hadden zelfs hun zakken vol aardbeien gevuld! Toen moesten we alweer vertrekken. Wat was dit toch een leuke dag!



### Pennenzakkenrock

Wij zijn samen met het zesde naar Pennenzakkenrock geweest op 22-06. We vertrokken 's ochtends op school. Het was heel leuk en er was ook veel te doen. Veel kinderen hebben gezwommen, maar jammer genoeg begon het na de middag heel hard te regenen waardoor Pennenzakkenrock eerder werd afgelast. Iedereen had het koud. Er werden veel regenponcho's uitgedeeld. De mama's en papa's werden weer opgebeld om ons te komen ophalen en na enkele uurtjes was iedereen weer op het Toverbos.



### Peterschapscertificaat (Sienna & Vince)

We hebben een bronzen peter- en meterschapscertificaat gekregen van de Zoo van Antwerpen voor de grote Madagaskardaggekkko. We kregen dit omdat we met de opbrengst van het aardbeienkraampje dit gekocht hebben.



# Fotocollage: een dag bij de aardbeienboer



Wat ga ik  
volgend jaar  
anders doen?



- Cas: bank netjes houden
- Hannah: sneller werken
- Mauro: netjes werken en opdrachten beter lezen
- Kari: Mijn bewerkingen voor wiskunde beter opschrijven
- Valentina: nadenken voor praten
- Roan: mijn best doen bij Frans
- Lillie: nadenken voor dat ik iets zeg en er ruzie van komt.
- Lola: iets sneller werken bij wiskunde
- Marielou: sneller beginnen aan mijn Frans
- Tine: Letten op mijn handschrift.
- Lander: meer oefenen
- Stijn: mijn huiswerk beter maken
- Lewis: Frans beter studeren.
- Fayline: ik ga meer letten op mijn handschrift
- Milli: ik ga meer vooraf studeren voor een TWJK.
- Vince: ik ga minder snel panikerem
- Sienna: Ik ga minder sneller panikerem.
- Aiden: ik ga volgend jaar beter studeren voor mijn wiskunde.
- Magali: ik ga zekerder zijn over mezelf.
- Emma: ik ga Frans herhalen ook al heb ik de toets al gedaan want dan heb ik bij een révision geen fouten.
- Lore: ik ga meer oefenen en mijn best doen.

Welke dag zou  
ik nog eens  
opnieuw willen  
doen?



Vince --> het verkeerspark

Valentina --> schoolfeest

Hoge  
Rielen  
Stijn

sportdag  
Emma

Hannah --> het aarbeienkraampje

Tine  
--> speldag als het koor ging zingen

Lore --> alle dagen met Fayline

Lillie --> de eerste schooldag van lola

Lewis --> dagen met Finn

Magali --> elke dag

Waar heb ik  
hard om  
moeten lachen?



Wat is het verschil tussen een olifant en een muis? vertelde Lewis, maar hij las het antwoord voor van een andere mop.

Tine zei negen i.p.v. het juiste antwoord.

het grappige niezen

Tine die snuit met een olifantengeluid. Tine, de trompet.

Pieter-Jan die op de tafel stond bij de les van de hoeken.

Kinderen die scheetjes laten in de klas.

de mopjes van juf Sien.

Lewis die danste op Gangnam Style.

Kinderen van het eerste die bleven vragen wat Roan zei.

Roans tand die uitviel door een voetbal.

Tine met de enorm luide hik

de slappe lach in de klas

therapeutje spelen op de speelplaats met kari en Valentina

Kari deed dat Tine niet bestond.



## Wat te doen bij verveling in de zomervakantie?



- maak een parcours in de tuin
- waterspelletjes
- muurklimmen
- waterpretpark
- picnicken in het park van Brasschaat
- bestudeer insecten
- zelf ijsjes maken
- spelletjesdag
- kamperen in de bossen
- vissen in een meer
- bak iets lekkers
- je kan gaan zwemmen
- knutsel een minigolf
- bezoek oude gebouwen
- maak een ballonvaart
- ga nog eens naar de zoo
- schrijf een brief naar je vriendin/vriend



Fijne  
zomervakantie